



TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Georges SCHAMP

Ere-burgemeester van de vroegere gemeente

Schorisse,

Burgemeester van 1947 tot 1967,

Vereerd met verscheidene burgerlijke eretekens,

echtgenoot van Mevrouw

Odile MALAISE

geboren te Schorisse op 26 april 1899 en er overleden op 30 oktober 1982, gesterkt door de Sakramenten der zieken.

Het leven werd ons geschonken opdat wij er zouden van maken een dienst aan de medemens, elk naar gelang zijn talenten. De duur van het leven heeft veel minder belang dan het goed gebruik dat wij ervan maken. En eens komt de dag dat wij alles moeten verlaten en dat het oordeel daarover zal geveld worden...

De overledene mag terugblikken op een goed-gevuld leven: de talenten die hij van God gekregen had stelde hij totaal ten dienste van de anderen, ook en niet het minst in moeilijke oorlogsomstandigheden.

Om zijn grote toewijding, zijn getrouwe vriendschap en rechtschapenheid zal zijn heengaan door velen pijnlijk aanvoeld worden. Voor zijn vrouw en kinderen zal dit een blijvende wonde betekenen. Maar troost en sterkte zullen wij vinden in de zalige hoop dat hij beloond zal worden en in de herinnering aan al het goede dat hij tot stand heeft gebracht.

Lieve echtgenote, mijn dank gaat eerst naar U, om de onvermoeibare inzet en zorgen, vooral gedurende mijn lange ziekte.

Ook U, kinderen, kleinkinderen en verwanten, zeg ik dank voor de liefde en genegenheid die gij mij betoond hebt. Blijft mij gedenken in uw gelovig gebed.

Vrienden en kennissen, vaartwel! Bidt ook gij voor mij!

Mevrouw Odile MALAISE,
De Heer en Mevrouw Jules VANDE CATSIJNE -
SCHAMP,
De Heer en Mevrouw Fernand MARIST -
VANDE CATSIJNE,
Jongeheer Serge MARIST,
Juffrouw Carla MARIST,
De families SCHAMP, DE WOLF,
MALAISE, JOURET,
danken U voor de blijken van genegenheid
en deelneming.

Begr. D'Hondt, Dijkstraat 65, Oudenaarde
Drukkerij Vandeveldde, Oudenaarde