

« Tijdens haar laatste levensjaren als een kaars in schemerlicht, zo smolten levenskrachten weg al brandend voor Gods aangezicht. »

+

TER ZALIGER GEDACHTENIS AAN
MEVROUW

Marie, Hortense, Bertha SCHAMP

weduwe van de Heer Pieter, Frans DE RIDDER,

geboren te Elst op 8 mei 1895 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 27 november 1980.

Voorzien van de Sakramenten der zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Bij valavond, een paar dagen voor de Advent, is voor Bertha 'teeuwig licht verschenen.

Tussen geboren worden en sterven lag voor haar een leven van licht en duister, van verwachting en zorgen. Het licht van een traditioneel of familiegehoof heeft ze laten schijnen eerst thuis in een kroostrijk gezin en van daaruit met haar voortijdig gestorven man op hun eigen erf. Met evenveel gelovige moed heeft ze jarenlang de beproeving gedragen van hun dochter, die van een flink meisje tot een kranke invalide verschrompelde. Onder haar eigen ten lange laatste afgetakeld lichaam leefde een

kranige ziel, die liever dan langgerek te leven, rijke inhoud gaf aan haar samenleven bereid om er bij te zijn en dankbaar voor elke dienst haar bewezen.

De Heer moge mij vergelden volgens zijn gerechtigheid en belonen naar mijn werken. Ik stelde mijn vertrouwen op God en ben mijn God niet ontrouw geweest.

Dierbare familieleden, ik dank U allen naar de mate van uw oprechte genegenheid. Wilt e.kander onbaatzuchtig liefhebben.

Dank ook aan U allen mijn vrienden en kennissen en ook aan U, zusters en verplegend personeel van de St.-Franciscuskliniek om gemeente bezoeken en liefderijke verzorging.

Gij allen, aan wie ik enig goed heb mogen doen, wilt mij nu indachtig zijn in uw gebeden en H. Missen.

Heer, geef haar de eeuwige rust en dat het eeuwig licht haar verschijne !

De families

SCHAMP, DE RIDDER, JOOS, LEURS,

**danken U oprecht voor de blijken
van kristelijke deelneming.**

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel