

Gedenk, o mens, dat gij stof zijt en tot stof zult terugkeren.  
(Vastenliturgie.)

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

**PRUDENCE SCHAMP**

weduwe van Mijnheer

**Gustaaf Van Twembeke**

geboren te Michelbeke,  
de 2 Augustus 1867 en godvruchtig overleden  
te Nederbrakel, op 1 April 1955,  
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

*Lid van de Derde Regel en Legioen van Maria.*

Gesteund door haar levendig Geloof, gesterkt door haar vaste Hoop, gelouterd door het lijden, heeft deze eenvoudige ziel de weg der deugd bewandeld door ieder oogenblik van haar lange leven, in iedere zaak onvoorwaardelijk onderworpen te blijven aan Gods H. Wil.

Zij gaf ons een heerlijk voorbeeld van gelatenheid en godsvrucht. Er huisde in haar hart geen opstand, geen verbittering, maar christelijk aanvaarden. Tot op haar laatste oogenblik was zij voor hen die haar omringden en bijstonden, een stichtend voorbeeld van verduldigheid, want zij was er van overtuigd dat wie met Christus lijdt, in Hem zich ook verblijdt.

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen, vaartwel ! Ik dank U voor al hetgeen gij ooit voor mij gedaan hebt, U in 't bijzonder, mijn lieve dochter, bij wie ik in mijn hoge oude dag een veilige toevlucht heb gevonden. U dank ik vooral en ik smEEK God dat Hij U overvloedig zegene en belone. Blijft allen braaf, deugdzaam en kristelijk leven, want dat alleen is van tel bij O. L. Heer. Bidt verder veel voor mij. Tot wederziens bij O. L. Heer !

De 4 akten a. u. b.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

300 d. afl.

*Vandendriessche, opv. Paul De Vleeschauer, Nederbrakel*

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van wijlen Gustaaf  
VAN TWEMBEKE-SCHAMP ;

De Familjen SCHAMP, VAN TWEMBEKE, EECKHOUT, VANDEN  
BERGHE,

Zeer getroffen door uw blijken van diep christelijk medevoelen,  
bieden U hiervoor hun welgemeenden dank.