

Zij die Gij bemindet, zij werd U niet ontnomen maar zij is heengegaan naar een beter leven, waar zij voor U bidt.

†
BID VOOR DE ZIEL VAN
JUFFROUW
VALERIE, MARIA, BARBARA
SCHATTEMAN

*geboren te Destelbergen, de 20 September 1875 en aldaar godvruchtig overleden na een langdurige en pijnlijke, ziekte de 16 October 1951.
Voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden en de Pauselijke Zegen «in articulo mortis».*

Waarom zouden wij treuren bij het heengaan van deze grijsgedaagde vrouw? Na een voorbeeldig leven heeft zij immers de grenzen van 's mensen leeftijd benaderd, haar laatste levensmaanden waren een louterende lijdensweg en op het altaar van haar ziekbed bracht zij haar levensoffer. De Heer kwam en plukte een najaarsbloem!

«De dood heeft mij bereid en heel doorpijnend gevonden.
't Is beter hier als in het vagevior geboet.» G. G.

Het christelijk leven is als de tocht van een vrachtschip: gebed, offer en christelijke plichtsvervulling zijn de scheepsvracht, een vracht die evenwel licht is om dragen, want met dit alles beladen gaat het schip een veilige vaart naar de Eeuwige Haven van geluk.

Mijn Broeders, Zusters, Schoonzusters en Familieleden, Gij vooral die dag en nacht mij hebt bijgestaan, hebt dank om Uw onuitsprekelijk goede zorgen. Mijn lijden was onnoemelijk zwaar maar Uwe toewijding en genegenheid hielpen mij de zware kruisbalk dragen. Gods H. Wil is geschied. Bidt en offert voor mijn

zielerust. God zegene en beware U. Ik spreek voor U allen bij de Heer ten beste.

Mijn Zuster, door de kloosterbeloften de Heer toegewijd en mijn Neef-Priester, bedienaar van het altaar des Heren, bidt voor mij in Uw dagelijkse H. Mis en H. Communie.

Eerwaarde Zuster-Verpleegster, voor U is daadwerkelijke naastenliefde geen ijdel woord; ook tot U gaat mijn dank en voor U ook mijn bede bij de Heer.

Familieleden, Vrienden en Kennissen, Gij allen die dit leest of straks zult staan bij mijn open graf, onthoudt de wijze lessen van de dood. Weest steeds bereid. Alleen een diep christelijk leven heeft eeuwigheidswaarde; God is de Loner van het goede en de Straffer van het kwade. Bidden wij veel voor elkaar. Mochten wij allen elkaar eens terug vinden in de eeuwige zaligheid aan de overzijde van de tijd. Vaart wel..

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d. afl.

Uw offer en uw gebed is een lufenis voor onze duurbare overledene en ware troost voor de familie we danken U van harte.

De familie SCHATTEMAN - MEIRSON.

V. Autreve.