

H, Hart van Jezus, wij hebben vertrouwen in U !



Zalige Gedachtenis

van

THERESIA SCHAUWERS

weduwe van

JAN-BAPTIST GOSSE

geboren te Michelbeke de 11 November 1873 en godvruchtig overleden te Nederbrakel den 19 Juli 1950, versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.



Zalig zijn dezen die in den Heer sterven. Deze dierbare ouderlinge, na een vruchtbaar lang leven, is zachtjes weggekviind als een kaars uitdooft. Moeder van een schoon kroost dat zo opvoedde, in eer en deugd, voor God en zijn H. Kerk, ontvangt zij nu de beloning van haar welgevuld leven: gij goede en getrouwe dienaress, treed binnen in de vreugd des Heren. Zij was ook de godvruchtige en vrome vrouw die aan haar kinderen de schone voorbeelden gaf van getrouwe plichtsvervulling en die haar troost en sterkte zocht in het gebed, bij onze Lieve Vrouw, den H. Jozef en het H. Hart

Mijn dierbare Kinderen, mijn taak op aarde is volbracht. Ik heb U steeds lief gehad en zal daarin voortgaan. Gij ook, niettegenstaande ik uit uw ogen verdwijn, zult mijn aandenken in zegening bewaren. Bidt daarom veel voor mij alsook voor vader die ik nu wedervind in den Hemel. Blift ook eendrachtig onder malkander en leeft steeds als goede christenen. Vaart allen wel en tot wederziens Hierboven.

Barmhartige Jezus, geef haar de Eeuwige Rust.

De 4 akten a. u. b.



De kinderen en kleinkinderen van wijlen
J-B. GOSSE-SCHAUWERS ;

De Familie SCHAUWERS ;

De Familie GOSSE ;

Danken U van harte voor
de bliken van oprechte
deelneming door U betoond.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt