

Heer, herinner U de namen  
van hen die gestorven zijn.  
En vergeet niet dat zij komen  
door de straten van de pijn.

+

VROOM AANDEKENDEN  
VAN MEVROUW

**Anna, Maria Scheerlinck,**

echtgenote van de Heer

**Georges De Spiegeleire,**

geboren te Oosterzele, op 16 februari 1902  
en godvruchtig overleden te Melle,  
op 17 oktober 1969.

gesterkt door de H.H. Sakramenten  
der zwaar zieken.

---

Nu wij moeder uit handen moeten geven en  
haar stoffelijk overschot toevertrouwen aan de  
aarde, danken wij U, God Vader, om haar die  
wij dicht bij ons mochten hebben in dit leven.  
Haar aanwezigheid gaf zekerheid, rust en hoop.  
Haar nooit ophoudende werkzaamheid was de  
uitdrukking van haar zorgende genegenheid  
opdat al haar dierbaren het goed zouden  
hebben. En ook de anderen vonden bij haar 'n  
medelevend woord of de hulp van haar handen.

Dit edele in deze echtgenote en moeder leeft  
eeuwig voor ons. Haar trouw, haar offer en  
dienstbaarheid sterven niet. Zij leven verder in  
het dankbaar hart van allen die haar kenden.

In onze droefheid zijn wij getroost haar de  
beste zorgen te hebben kunnen geven in haar  
laatste ziekte. In deze beproeving zullen wij  
kracht putten in haar moedig leven en in het  
gebed, waarin wij weer verenigd zijn in Gods  
alomvattende liefde.

†

De Heer Georges DE SPIEGELEIRE ;

De Heer en Mevrouw

Jozef Van den Noortgate De Spiegeleire en  
kinderen ;

De Familie SCHEERLINCK ;

De Familie DE SPIEGELEIRE ;

De Familie MARGUEZ ;

De Familie BEKAERT,

gevoelig voor uw blik van deelneming in  
hun rouw, betuigen U hun innige dank.

---

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. (09) 70.56.19