

O Dood, gij stelt een einde aan onze kwalen, gij zijt het einde van onze arbeid en het begin van de eeuwigheid.
H. Augustinus



BID VOOR DE ZIEL
van de heer

Karel Aloïs Scheerlinck

Echtgenoot van Mevrouw

Josine VAN DEN BOSSCHE

Weduwnaar van Mevrouw

Maria VAN LUL

Rustend Gemeentebediende

geboren te Haaltert, op 2 Juni 1887 en godvruchtig overleden te Denderleeuw, op 28 September 1954, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke Zegen.

De beste troost die men van hier meedraagt is de getuigenis, voor God en voor de mensen een onberispelijke levenswandel te hebben gehad. Als trouw, voorbeeldig echtgenoot, als goed-oppassende vader heeft hij steeds voor zijn gezin gezorgd en zijn kinderen kristelijk opgevoed. Om zijn rechtschapen en minzaam karakter genoot hij de genegenheid van allen die hem kenden.

Gods plannen zijn echter ondoorgrondelijk. De ziekte overwon hem, maar in zijn vele pijnlijke dagen en nachten bleef al zijn denken doordrongen van kristelijke gevoelens.

Nu heeft de Heer hem tot zich geroepen "Komt gij, getrouwe dienaar, treedt binnen in het Rijk dat voor alle eeuwigheid voor U bereid is".

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen en familieleden, ik verlaat U nu; voor U allen is de scheiding hard maar het is de wil van God. Uw toewijding en uw zorgen waren mij lief. Ik dank u er om. Bidt nu allen voor mij, mijn dierbaren, opdat de Heer zich over mij ontferme.

Mevr. Karel SCHEERLINCK, geboren Josine VAN DEN BOSSCHE,

zijn echtgenote;

De Heer en Mevrouw Alfons SCHEERLINCK-REDANT en zoon,

De Heer en Mevrouw Albert SCHEERLINCK-PATTYN en zoon,

De Heer Gaston SCHEERLINCK.

zijn kinderen en kleinkinderen;

De familieën SCHEERLINCK, VAN DEN BOSSCHE, VAN LUL

en DE BOM,

danken u om de blijken van deelneming en gebeden.