

Marie-Thérèse SCHEERS

"Ik ben de verrijzenis en het leven; wie in Mij gelooft, zelfs al is hij gestorven, zal leven. Al wie leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven..." (Jo., 11)

†

Zuster PHILOTHEA

ging onverwacht doch niet onvoorberaid naar het Vaderhuis. Zij werd geboren te Ede (Nederland) op 15 juli 1916, geproft bij de Zusters van de H. Franciscus van Assisi te Oprakel op 12 maart 1942 en overleed zacht te Michelbeke op 14 april 1969, gezalfd met het H. Oliesel.

Bij het vernemen van dit zo onverwachte heengaan werden velen ontroerd of tot tranen bewogen. Deze Zuster immers was ontelbaren dierbaar geworden door haar goedheid, haar begrip en haar zo treffende omgang met de kleine kinderen die haar waren toevertrouwd.

Haar liefde tot Gods lievelingen moet wel zeer groot geweest zijn om aan zovele generaties van kinderen de zorg en de tederheid van een moeder te kunnen schenken. Met minzame goedheid heeft zij hen toegesproken, met onuitputtelijk geduld hun kleine grillen verdragen en hun prille gebreken verbeterd. En met hun moeders leefde zij alle moederproblemen mee...

Zij wist bij die kleinen iets van haar eigen geloof in te prenten, iets van haar eigen liefde tot de Heer mede te delen, zij wist hun oogjes te doen flikkeren van een vreugde die niet gans van deze aarde was. Zij werd klein met de kleinen en daarom heeft Hij haar tot Zich geroepen die gezegd heeft dat alleen zij die aan kinderen gelijk zijn het Rijk der Hemelen zullen binnengaan.

Voor ons weegt dit afscheid zwaar. Toch weten wij dat sterven leven is. De taak is echter af. Niet volgens onze berekeningen, maar volgens datgene wat God beschikte.

Zuster Philothea is bij de Heer. Zij is in de Vreugde. Zij weze ons gebed bij God, onze voorspraak bij Hem. Haar glimlach strale over allen die zij liefhad.