

„Alles wat de Vader mij geeft zal tot mij komen  
en hem die tot mij komt zal ik niet uitwerpen  
naar buiten". (Joh. 6,37)

†

WIJ GEDENKEN IN VROOM GEBED

DE HEER

## **ACHIEL, PRUDENT SCHEIRE**

echtgenoot van Mevrouw

### **LEONTINA, MARIA VAN DEN NESTE**

geboren te Heusden op 3 oktober 1900  
en ten gevolge van een smartelijk ongeval  
godvruchtig overleden te Gent (AZ)  
op 24 mei 1979,

gezalfd met de H. Olie in de Naam des Heren  
in de hoop op eeuwig leven.

---

Hij was een eenvoudig man, stil en terug-  
getrokken. Hij hield niet van uiterlijk ver-  
toon, maar had alles over voor diegenen die  
hem nodig hadden.

Liefste Vader, gij zijt van ons heengegaan  
na een lange lijdensweg. We verloren U, maar  
vergeten U nooit, want gij waart de „beste”  
vader die steeds klaarstond om te helpen  
waar het nodig was.

Liefste echtgenote, kinderen en kleinkinde-  
ren, gij weet dat ik U allen heb bemind. Deze  
liefde sterft niet met de dood. Ik dank U voor  
de goede zorgen en toewijding waarmede gij

mij hebt omringd. Steunt elkander in deze  
moeilijke momenten en zoekt troost in gebed.

Maria, Moeder van smarten, bid voor ons.

†

De families SCHEIRE, VAN DEN NESTE,

PRAET en VAN DER VENNET

danken U voor de blijken van deelneming  
in rouw en gebed.

---

Uitg. Van Boxelaere - Heusden

Begraaf. Brosse-Valcke, Heusden