

Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Mt 5,6

BLIJF IN UW GEBED GEDENKEN

JAN SCHEIRE
priester

geboren te Westmeerbeek op 7 juli 1936, priester gewijd te Mechelen 6 juli 1961 en naar de Heer gegaan te Antwerpen op 16 april 1969, na een langdurige ziekte, die plots beëindigd werd.

Hij was leraar aan het Sint-Jan-Berchmanscollege te Antwerpen en te Westmalle en aalmoezenier van de gezinsgroep O.L. Vrouw Edegem 2.

Onze Jan !

Hoeveel beelden roepen deze welbekende naam op : de gediensige huisgenoot, de geestige broer, de attentievolle zoon, de trouwe vriend, en voor velen de leraar vol begrip en toewijding.

Maar onze Jan zal in onze herinnering vooral voortleven als de priester zonder compromissen, strevend naar een onvervalste beleving van het evangelie, belangloos, recht voor de vuist en steeds in het harnas voor waarheid en rechtvaardigheid. Dat maakte hem het leven niet gemakkelijker en de taak zelfs te zwaar voor zijn wankele gezondheid.

Voor hem was de Christus geen zeemzoete, verwijderde figuur, maar de nabije, veeleisende Vriend, die zich vereenzelvigde met de armste en de kleinste en de laatste mens.

Om dit leven, Heer, zeggen wij u dank.