



Dankbaarheid  
verandert  
de pijn der herinnering  
in stille vreugde.

Vroom aandenken aan de Heer

## Joannes, Camiel Schelstraete

echtgenoot van Mevrouw

**Anna, Maria VERDEGEM**

Geboren te Evergem-Doornzele op 15 oktober 1911 en er godvruchtig overleden op 7 oktober 1986, begeleid met het Sakrament der zieken.

Schatbewaarder van de Kerkfabriek Petrus en Paulus, Doornzele.

Medewerker van Kerk en Leven.

Lid Bond Ouderdomsgepensioneerden.

Als we leven, leven we voor de Heer ;  
als we sterven, sterven we voor de Heer ;  
in leven en dood, zijn we van Hem.

(Romeinen 14,8)

Zo bracht de overledene zijn leven door.  
In eenvoud, zonder uiterlijk vertoon, deed hij zijn dagelijkse plicht. Hij bracht het dagelijks brood aan zijn cliënten, elke dag opnieuw met zijn spontane glimlach. In dit werk vond hij zijn opgave. Tamelijk vroeg mocht hij genieten, met zijn echtgenote, van een verdiende rust.

Toch bleef hij bekommerd en bezorgd om het werk dat hij in zijn zoon voortgezet zag. Met deze genegenheid bleef hij al de zijnen omringen, tot het laatste toe.

Gedurende achtenveertig jaren heeft hij de taak als schatbewaarder van de kerkraad op zich genomen. Hij bleef met zorg deze taak volbrengen tot zijn laatste dag. In vriendschap en kameraadschap wist hij de vergaderingen bij te wonen en alles ten goede te leiden. Zo was hij voor ieder een

goed mens, een trouwe vriend, en een voorbeeldig kristen mens.

In volledige bewuste overgave aanvaardde hij zijn ziekte. Zonder klagen over de pijnen en de lasten, bleef hij bekommerd om de anderen. Voorbeeldig en gekeerd naar God, droeg hij de Heer zijn leven op want zoals hij zelf zei : «Het is af».

Zo was hij voor ons allen een stichtend voorbeeld.

Mijn dierbare echtgenote, samen werkten wij aan de opbouw van ons gezin, en aan de uitbouw van onze zaak. Samen verwerkten wij het wel en wee. Heb dank om deze liefdevolle inzet en toewijding. Heb dank om uw blijvende zorg tot het einde toe. Blijven wij in ons gebed in God verenigd, onze liefde reikt tot over de grenzen van het aardse leven.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, heb allen dank om uw blijvende hulp en steun, om uw zorg en uw genegenheid. Uw aanwezigheid was mij telkens een opbeuring en vertroosting. Heb dank om deze toewijding. Moge de Heer U hierom nabij blijven.

Mijn dierbare familieleden en vrienden, heb dank om ons aardse samenzijn ; om de vele vreugdevolle momenten in ons leven.

Wij bidden :

Heer God

wij danken U om dit leven  
moge hij in vele harten voortleven  
en moge Gij hem opnemen  
in Uw eeuwige Liefde  
en bij U in vrede rusten.

---

Voor uw troostend gebed en blijken van kristelijke deelneming, DANKT U de familie van de dierbare overledene.

---

Begr.-Crem. De Buck & Zoon pvba, tel. 537095  
Drukkerij Van Herck, Ertvelde - tel. 445466

