

Ten Paradijze geleiden U de engelen !



DANKBAAR AANDENKEN AAN
de heer

**Aimé, Remi, Jules, Prosper
SCHEPENS**

echtgenoot van mevrouw
MARIA, ADELINA DE DECKER

geboren te Lede op 18 november 1913 en
godvruchtig overleden in de O.-L.-Vrouw-
kliniek te Aalst, op 28 oktober 1982,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Stichter muziekschool, afdeling Lede
Leraar muziekschool Oosterzele
Eredirecteur muziekschool, Lede

Als we over u spreken zal het zijn over uw
liefde voor de muziek.

Hoe gij uw talenten ten dienste hebt gesteld
van de gemeenschap.

Hoe gij zoveel jonge mensen hebt binnenge-
leid in de muziekkunst, die u zo ter harte
lag.

Als we aan u denken zal het aan uw goedheid
zijn,
aan de gelukkige levensdagen, die u samen
in familiekring hebt doorgebracht.
aan uw diepe genegenheid voor uw echtge-
note
aan uw zorg en toewijding voor uw kinderen
en kleinkinderen.

Als we voor u bidden,
zullen we vanuit uw vader - zijn
Gods vaderschap begrijpen
en gelovig vertrouwen dat hij u
heeft opgenomen in zijn vredige rust voor al-
tijd.

Dierbare echtgenote, heb dank voor ons ge-
lukkig samenzijn,
voor uw goede zorgen tot op het laatste.
Vrij onverwacht, heeft de Heer mij geroepen,
laten wij als gelovige mensen met elkaar ver-
bonden blijven in gebed.

Beste kinderen en kleinkinderen, dank voor uw
liefde en genegenheid.

Mevrouw Maria, Adelina DE DECKER,
kinderen en kleinkinderen,
De heer Jean DE DECKER-JANSSENS (†),
De families SCHEPENS, DE DECKER,
VAN MALDEREN en JANSSENS,

**danken U oprecht voor de blijken
van deelneming in hun rouw.**

Namis op donderdag 2 december te 18.30 u.

Begr. Galle, Lede

Tel. 053-70.37.28