

Zalig is hij die altijd het uur zijner dood voor ogen heeft en zich dagelijks tot het sterven bereidt.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

ALFONS SCHEPENS

Echtgenoot van Mevrouw

MARIE DE ZUTTER

Geboren te St.-Goriks-Oudenhove, de 4 Mei 1878 en aldaar overleden, de 29 October 1954.

Gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie der H. Barbara,



Wij hebben hem bemind; verlaten wij hem niet vooraleer wij hem gebracht hebben in het huis des Heren door onze tranen en gebeden. H. Ambr.

Niets wat sterfelijk is, is duurzaam; al het geluk van deze wereld verdwijnt op het ogenblik dat wij denken ervan te genieten. H. Hier,

Steunende op den overvloed Uwer barmhartigheid dat ik Uw huis zal binnentreden en vervuld met Uw vrees zal ik U aanbidden, mijn God en mijn Opperste goed.

Maria toon ons na dit ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw lichaam.

Duurbare Echtgenote, Kinderen, Kleinkinderen en Familie, ik verlaat U allen voor het eeuwig geluk des Hemels, troost u en bidt veel voor mij Hebt dank voor uw genegenheid en uw goede zorgen, ik zal u ook indachtig wezen bij de Heer.

H. Hart van Jezus ontferm U mijner. 300 d.afl

Bid de 4 Akten. (7 jaar en 7 quadr. afl)

R.

I.

P.



Mw Alfons SCHEPENS geboren Marie DE ZUTTER;

Mw Wed. Hubert VAN DEN BOSSCHE-SCHEPENS, kinderen en kleinkinderen;

Mr en Mw Laurent LIEVENS-SCHEPENS en kinderen;

De Familiën SCHEPENS, CANSSE en DE ZUTTER.

*bieden UEd. hun oprechte dank voor
de bliken van deelneming betoond
bij de smartvolle rouw die hen treft.*



Druk. O. Schautteet-De Keyser, Trapstr Zottegem