



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer
ALFONS SCHEPENS

MACHINIST N.M.B.S.
LID VAN DE ST-RAFAELSGILDE
Echtgenoot van Mevrouw

Gabrielle CAUDRON

geboren te Bavegem, de 7 februari 1903 en
overleden te Gent, de 2 mei 1957,

Voorzien door de H. Sacramenten der Stervenden

Voor U gelovigen, O. Heer, wordt het leven verwisseld, niet weggenomen, en nadat de band van dit aards verblijf is ontbonden, wordt in den hemel een eeuwige woonst verkregen.

De dierbare overledene, die ons is ontrukkt was een waardig en onberispelijk echtgenoot en vader, een rechtschapen man. Hij betrad een levensweg, omringd door de liefde der zijnen, gezocht door zijn oversten, werkgelzen en vrienden, begaafd met een goed karakter en dienstvaardig voor eenieder. Zijn gedachtenis zal in zegening blijven.

Dierbare echtgenote, kinderen, stiefmoeder, broeders, zusters en bloedverwanten, dank om Uw genegenheid en liefde. Bidden we voor mekaar: zo zien we mekaar terug in het hemels vaderhuis,

H. Hart van Jezus, ons toekome Uw rijk.

Mevrouw Weduwe **Alfons SCHEPENS-CAUDRON**;

Mijnheer **Emiel SCHEPENS**;

Mijnheer **Gerard SCHEPENS**;

Mijnheer **Freddy SCHEPPENS**;

Mijnheer **Eddy SCHEPENS**;

Mevrouw Weduwe **Emiel SCHEPENS-VERVACKE**;

De familiën **SCHEPENS, CAUDRON, LEUS en VAN DE WEGHE**,

zeer getroffen door de blijken van
deelneming, hun betoond bij het
afsterven van

Mijnheer Alfons Schepens

bieden hiermede hun
oprechte dank aan.

Druk. Pauwels, Brusselse stwg., Gentbrugge