

†  
Ons gebed geleide op haar tocht naar de  
eeuwigheid

## Zuster COLOMBA

(Zuster Clara Schepens)

van de Zusters van Sint Franciscus van  
Opbrakel

Zij werd geboren te Scheldewindeke 29-12-1906

Zij wijdde zich aan de Heer toe

door haar kloostergeloften 17- 9-1929

Zij ging naar het Vaderhuis terug te

Opbrakel, voorbereid en gesterkt door de sa-  
cramenten van de zieken en de stervenden  
en de apostolische zegen 8- 8-1976

Heer, leer mij geven zonder te tellen,  
strijden zonder mij om wonden te bekreunen,  
arbeiden zonder rust te zoeken,  
mij geheel wegschenken zonder ander loon  
te verwachten  
dan het bewustzijn dat ik Uw wil volbreng.  
(Ignatius van Loyola)

Bijna 50 jaar, sedert haar intrede in het  
klooster, heeft Zustr Clara een leven gekend  
van gebed, van religieuze inzet en gehoor-  
zaamheid, van offer en toewijding... in dienst  
van de Heer en van haar medemensen... voor-  
al van de minstbedeelden en de verlatenen  
in de godshuizen en hospices. Het beluiste-  
ren van het woord van de Heer : « al wat  
gij gedaan hebt voor een dezer geringsten

van mijn broeders, hebt gij aan Mij gedaan »  
(Mt. 25, 40) samen met haar dagelijkse ont-  
moetingen met de Heer in de Eucharistie en  
haar verzorgd gebed stelden haar hiervoor in  
staat. Hoe onopvallend en eenvoudig ook,  
zulk een leven van dagelijkse toewijding ver-  
dient onze bewondering en onze dank.  
Gedurende haar laatste levensjaren voelde zij  
haar krachten verminderen : zij moest haar  
post verlaten en op rust gaan. De ziekte  
sloeg meer en meer toe en wanneer zij de  
laatste maal het Klooster verliet om in de  
kliniek te worden opgenomen, wist zij dat  
het was om de grote tocht te maken naar  
de hemel. De dood vond haar voorbereid en  
was voor haar geen verschrikking ; zij maakte  
van haar sterven de bekroning van een vroom  
en liefdevol religieus leven.

Geliefde oversten en medezusters, dierbare  
familie en vrienden ; met een groot verlan-  
gen naar het onvergankelijk geluk in God  
ben ik van u heengegaan. Ik dank u voor  
alles wat gij voor mij geweest zijt en ge-  
daan hebt. Laat mij nu nog rekenen op de  
hulp van uw gebeden.

H. Franciscus, H. Clara bidt voor mij.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel