

« Ga binnen in de vreugde van uw Heer ».
Mt 25,21.

†

Vroom aandenken aan de Heer

Emiel, Gerard SCHEPENS

echtgenoot van *Mevrouw*

Alma NEUFCOURT

geboren te Mater op 16 augustus 1912 en
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek
te Oudenaarde op 2 april 1976, bediend
met de H.H. Sakramenten der zieken.

Wij weten dat wij hier geen blijvende
woning hebben en toch komt het hard
aan als men een sterke en vreedzame man,
een goede echtgenoot en vader, getroffen
weet door een onverbiddelijke kwaal die
hem neervelt midden in zijn toekomst-
plannen en in de opbouw van een huis
voor de oude dag.

Wij buigen het hoofd en bidden U, God,
dat Gij hem opneemt in onbegrensd geluk.
Wij danken U voor de vriendschap die van
hem is uitgegaan, voor de vrede die hij
bracht en voor de berusting waarmee hij
zijn lijden heeft aanvaard. Sterk ons in het
geloof dat wij over de dood heen in liefde
met elkaar verbonden blijven.

Dierbare echtgenote, samen hebben wij
een schoon gezin grootgebracht en elke

tegenslag overwonnen, en als wij beproefd
werden in ons dierbaarste bezit dan waren
we voor mekaar een troost. Een mooie
droom is al te vroeg voorbij. Ik weet dat
mijn lijden ook het uwe was en dat gij van
uzelf het uiterste hebt gevraagd om mij
bij te staan. Dank u, voor alles.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, gij
zijt de kroon op ons werk, houdt mijn ge-
dachtenis in ere, dan zult gij ook een steun
zijn voor moeder.

Broers en zusters, familie en vrienden,
moge ons geloof in een eeuwig weerzien
bij de Heer, ons verbonden houden in
hechte vriendschap.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige
rust.

Mw Emiel Schepens - Neufcourt,
Fernand Schepens-De Weer en kinderen,
Herman Schepens-Bruyneel en zoon,
Bertrand Schepens-Van Maelsaeke en
kinderen,
Roland Schepens-Groenez en kinderen,
Noël Hoefman-Schepens en kinderen,
De families Schepens, Neufcourt, De Moor
en De Clercq,

danken voor uw kristelijke deelneming.

Nadienst in de St. Amanduskerk te Heurne
op zaterdag 10 april te 9 uur.

Drukk. Van Herzele - Ouden.