

Jezus, Maria, Jozef, ik geef U mijn hart, mijn
ziel en mijn leven.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEJUFFER

Emilie SCHEPENS

dochter van wijlen Mijnheer en Mevrouw

Robert en Nathalie CANSSE

geboren te St. Goriks-Oudenhove, de 29 novem-
ber 1880 en er godvruchtig overleden, de
22 december 1964, versterkt door de HH. Sakra-
menten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de confrerie van de H. Barbara.

Zoals haar leven, zo was haar dood ; zacht,
eenvoudig en bescheiden... als een ongemerkte
overgang van het aardse leven naar het eeuwige.

Zij heeft op aarde geleefd als een ware engel ;
een engel van godsvrucht en liefde tot God, van
minzaamheid en gediensstigheid voor de mensen,
van zedigheid en verdueligheid. Eenvoudig en
vol zorg voor de anderen, was zij bemind van
allen die met haar leefden en haar kenden.

O Maria, Gij weet hoezeer ik U bemind heb,
gans mijn leven ben ik uw kind geweest, toon
nu dat Gij mijn moeder zijt.

Beminde schoonzuster, nichten, neven en
familieleden, ik dank u voor uw liefdevolle
zorgen in mijn ziekte en mijn oude dag. Gij
weet hoezeer ik u allen beminde, doch mijn

liefde zal in het graf niet eindigen. In de
eeuwige zaligheid vind ik allen terug die ons
duurbaar zijn en ons zijn voorgegaan ; bidt voor
mij, ik ook zal bidden voor u, opdat de Heer
u troost zou schenken en milde zegen.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

Mevrouw Wed. Alfons SCHEPENS-DE SUTTER,
kinderen en kleinkinderen ;

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Mijn-
heer en Mevrouw Jan-Baptist VAN DEN
BERGHE-SCHEPENS ;

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Mijn-
heer en Mevrouw Henri SCHEPENS-VAN
HELSUWE ;

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Mijn-
heer en Mevrouw Kamiel VAN MALDERGEM-
SCHEPENS ;

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Mijn-
heer en Mevrouw Hugo DUJARDIN-SCHEPENS ;

De families SCHEPENS en CANSSE,

danken U voor de blijken
van deelneming en gebeden.