

"Niet mijn wil, maar uw wil geschiede".



Dit is de naam die wij haar gaven.
Zo was zij mens om van te houden.
God schreef hem in de palm van zijn hand:

IRMA SCHEPENS

echtgenote van Mijnheer

ACHIEL PIEIJNS

geboren te Erwetegem op 18 juli 1895 en
godvruchtig overleden in de kliniek St Elisa-
beth te Zottegem op 21 december 1982, ge-
sterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Irma was één van die oude diepgelovige
mensen die het als haar plicht beschouwde
God te dienen en de mensen die met haar
leefden behulpzaam te zijn. Irma is nu bij
de Heer van het leven die zij regelmatig
ontmoette in geloof en die zij nu zal aan-
schouwen van aangezicht tot aangezicht.

Zij mag nu Kerstmis vieren in de hemelse
vreugde.

Irma was ook een ijverig mens; zolang zij
kon deed zij al het mogelijke voor het wel-
zijn van het gezin. Toen kwam de ouderdom,
de ziekte en het lijden. Zij werd nog gezalfd

met de H. Olie om samen met de Heer haar
lijden op te dragen. Nu is zij overgestapt
naar het andere leven waar het lijden wordt
veranderd in vreugde.

Beste echtgenoot in liefde en leed hebben
wij altijd alles samen gedragen, mijn afscheid
doet u pijn maar in liefde blijven wij door
de dood heen met elkaar verbonden. Blijf
mij gedenken in uw gebeden.

Beste broer en schoonzusters, familieleden
en vrienden voor de kleinste attentie van
vriendschap, voor de kleinste hulp ben ik
u innig dankbaar.

Vaartwel en tot weerziens in de hemel.

De families SCHEPENS, PIEIJNS, VAN HEL-
SUWE en GOESSENS

danken U van harte voor de blijken
van kristelijke deelneming

Drukkerij Van Ruyskensvelde - Godveerdegem