

Wie God vreest moet de dood niet vrezen, want zij wordt voor hem een kroon van eeuwig geluk.

†

Bid voor de ziel van Mevrouw
Irma, Thérésia SCHEPENS,

echtgenote van Mijnheer
Hilaire DE SPIEGELEER.

Geboren te Dikkele, de 20 juni 1892 en er godvruchtig overleden, de 1 augustus 1962.

Versterkt door de H.H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

De dood is de verlossing van veel ellenden en lijden; zij opent de deur van de Hemel.

De overledene wiens heengaan wij betreuren, was een brave en goede echtgenote, eenvoudig en werkzaam, vol liefde voor haar kinderen.

De laatste jaren van haar leven was zij ten uiterste gedrukt onder de last der smarten; doch vandaag gaf de barmhartige Zaligmaker de verlossing der ellenden en de kroon der beproeving.

Bemide echtgenoot, duurzame kinderen en familie hebt allen dank om uw liefde en uw toewijding vooral in de laatste jaren van ellende en miserie. Dat God er u voor lone; een zaak vraag ik u nog, weest mij dagelijks indachtig in uw gebeden.

Jezus, Maria, Jozef.

(7 j. afl.)

R. I. P.

Mijnheer Hilaire DE SPIEGELEER ;

Mijnheer en Mevrouw Henri BOVIJN-DE SPIEGELEER en kind ;

Mijnheer en Mevrouw Aurel CEUTERICK-DE SPIEGELEER ;

Mijnheer en Mevrouw Aurel DE SPIEGELEER-MOREELS ;

De Familiën SCHEPENS, DE SPIEGELEER, VAN HECKE en

VAN OVERWAELE,

danken U van harte voor de blijken van genegenheid en gebeden, betoond bij hun rouw.

Drukk. A. Darragas, Munkzwalm.