

Heer, niet onze, maar Uw Wil geschiede.



ZALIG AANDENKEN

van

Mevr. Juliette-Zoë Schepens

Echtgenootte van

Mijnheer Omer VERLINDEN

geborente Velzeke-Ruddershove, den 18 Januari 1912,
Lid van den bond van H. Hart en van de andere pa-
rochiale genootschappen.

en van haar zoonkje

Bertrand VERLINDEN

geboren te Merelbeke, den 1 November 1943

Beiden overleden bij den luchtaanval op Merel-
beke den 10 April 1944.

De oorlog woedt en vergt zijne offers, de dood loeft
en slaat toe zonder tellen noch omzien.

Midden het brandend gevaar zorgde zij eerst voor hare
kinderen, sloot ze in hare armen en aan haar hart en
scheidde zoo uit het leven.

In die duurzame overledene betreuren wij eene sterke,
moedige en wijze echtgenootte, eene liefde- en zorgvolle
moeder, die door woord en voorbeeld den weg der
deugd aanwees.

Op haar betrouwde het hart van haren man want zij
was hem een steun in de moeilijkheden van het leven,
opgeruimd, vriendelijk en beslagen in hare zaken.

Bemide echtgenoot, troostwoorden kunnen hier wei-
nig baten, alleen een onwankelbaar geloof en eene christe-
lijke berusting in den wil des Heeren kunnen redding
brengen.

Ik dank u om uwe liefde, draag zorg voor onze lieve
kleins die u overblijft.

Druk. Geeraard Haegeman, Balegem, Dorp-Statie,

Geliefde familie, u aller, treft een zware slag troost U
bij de gedachte dat wij elkander hierboven eens weder-
vinden.

Blijft mij allen indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.



Mijnheer Omer VERLINDEN ;
Mevr. Suzanne VERLINDEN ;
De Familiën SCHEPPENS en VERLINDEN ;
danken U hartelijk voor de gebeden en blijken van ge-
negenheid en deelneming.