

Omgeven door de liefde van ons allen  
ging ons voor naar het Vaderhuis

## **ZUSTER BERTHILIA** **Catharina, Elisabeth SCHIEPERS**

Zij werd geboren te Herderen  
op 3 april 1907.

Zij wijdde zich aan de Heer  
in de Congregatie van de Zusters  
van de H. Vincentius à Paul van Delfttinge  
op 28 augustus 1929.

Zij werd door de Heer uitgenodigd  
om deel te nemen aan zijn eeuwige vreugde  
in de kliniek Saint Vincent de Paul van  
Rocourt op 10 augustus 1996.

---

*Komt gezegende van Mijn Vader  
in het rijk der hemelen. (Mt. 25)*

Het leven is slechts een ademtocht, een vleugje in Gods  
eeuwigheid - zo schrijft de psalmist reeds in het oude tes-  
tament.

Ons leven is enkel voorbijgaan, we hebben hier geen  
blijvende woonplaats. Toch heeft Zuster Berthilia op die  
tocht enorm veel gebeden, gewerkt en geofferd.

Meer dan vijftig jaar mocht Zuster Berthilia ten dienste  
staan in de keuken. Ze heeft er niet alleen gekookt, maar  
zij was uitmuntend in de allerfijnste gebakjes. Alle feest-  
elijke momenten zowel in de communautiteit als in de kli-  
niek bedacht ze met haar legendarische «gateau».

Al die jaren werd ze vereenzelvd met de kliniek van  
Rocourt. Ze was er bemind en geëerd door haar mede-  
zusters, dokters en al het personeel. Op hoge leeftijd,  
toen ze alle activiteit gestopt had, bleef haar hart en geest  
in haar vertrouwde keuken.

Haar dagen waren zeer gevuld maar nooit verloor ze het  
contact met de Heer. In de stilte van de kapel en van haar  
kamer bad ze in alle eenvoud haar rozenkrans.

Ze hield veel van haar familie. Hun talrijke bezoeken  
vooral de laatste jaren maakten haar zeer gelukkig. Om  
elk van hen bleef ze steeds bekommerd.

Het zou een tekort zijn, indien we hier niet de toewijding  
van Zuster Clotilde speciaal in het daglicht stelden. Ze  
was de stille aanwezigheid, de grote troost aan de zijde  
van Zuster Berthilia vooral in de laatste dagen van haar  
leven.

Wij danken Zuster Berthilia voor de inzet van gans haar  
leven in dienst van de Heer en de medemens.

De familie en de zustergemeenschap van Rocourt  
danken U voor uw gebed en medeleven.