



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

ACHIEL SCHIETECATTE

weduwnaar van Mevrouw

MARIE VAN DER STRAETEN

geboren te St. Goriks-Oudenhove de 17 maart 1902 en godvruchtig overleden in de kliniek St. Elisabeth te Zottegem de 8 februari 1978, gesterkt door het H. Sakrament van de zieken.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara en van de Bond van Gepensioneerden.

Voor uw blijken van genegenheid danken U

De Heer en Mevrouw Willy Schietecatte-De Temmerman Mariette en kinderen Danny, Betty en Jenny,

De Heer en Mevrouw Emilien Van Muylem-Schietecatte Anny en kinderen Geert en Johan,

De families Schietecatte, Van Der Straeten, Van Cleemputte en Van Ruyskensvelde.

De dierbare overledene heeft in vrede deze wereld verlaten om bij de Heer volkomen en voor eeuwig gelukkig te zijn. Hij is eenvoudig en schoon voor Onze Lieve Heer verschenen als de trouwe dienaar die zonder verpozen uit Gods handen dagelijks zijn taak heeft aanvaard in geloof en Godsvertrouwen.

Inderdaad : " kostbaar is de dood van de rechtvaardige, kostbaar als het einde van een langdurige arbeid, als de behaalde overwinning na langdurige strijd, als het begin zonder einde van het volmaakte geluk. "

(Sint Bernardus)

Dierbare kinderen, hebt dank om de genegenheid en goede zorgen die gij mij hebt betoond. Ik had het zo goed bij u, maar het volmaakt geluk is van deze wereld niet en Onze Lieve Heer heeft het voor mij best gevonden bij Hem te komen wonen. Gedenkt mij echter in uw gebeden ; want hoe ook van mekaar gescheiden, wij blijven één in de familie Gods, in de gemeenschap der kinderen Gods ; we blijven door onze offers en gebeden mekaar een hulp en troost.

Mijn Jezus barmhartigheid !

Uitg. Etienne Persoons