



VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Alice, Ludovica SCHIETECATTE

echtgenote van de Heer
MAURICE VANDERMEULEN

geboren te St.-Maria-Horebeke op 14 augustus
1901 en godvruchtig overleden te Ronse op 22
januari 1979, gesterkt door de H. Sacramenten.

O Heer, Gij hebt ons het dierbaarste ontnomen
wat wij op aarde bezaten, onze goede echtgenote
en moeder. God, Gij zult, in uw alwijsheid
weten waarom. Wij mensen begrijpen het niet,
want wij hadden haar toch nog zo nodig! Heer
wij bidden om sterkte om dit kruis te kunnen
dragen.

Wij geloven dat Gij, o Heer, haar om de ver-
dienste van haar dienstvaardig leven, zult bin-
nen leiden in 't volmaakte geluk en dat zij voor
ons treuren om haar heengaan, een voorspreek-
ster zal zijn en ons zal blijven begeleiden langs
onze levensweg om allen samen het hemels
geluk te delen.

Bemінде echtgenoot, dierbare kinderen en
kleinkinderen, laat de banden onzer liefde niet
verbroken maar enkel onderbroken zijn, en laat
ons verenigd zijn door het gebed tot ons samen-
zijn in de hemel.

Op een gebed van alle familieleden en vrien-
den durf ik rekenen, en zeg er dank voor.

Hr Maurice VANDERMEULEN, haar echtgenoot,
Hr en Mw René MESSIAEN-VANDERMEULEN,
Hr en Mw Georges VANDERMEULEN-DESLOOVERE
Hr en Mw Gaston VANDERMEULEN-DEWOLF,
haar kinderen,

Hr en Mw Eddy YSEBAERT-VANDERMEULEN
en kind,

Jonge Heren Stefaan en Erik VANDERMEULEN,
Mejuffer Krista VANDERMEULEN,
Mejuffer Ann VANDERMEULEN,

Jonge Heren Filip en Pascal VANDERMEULEN,
haar kleinkinderen en achterkleinkind,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in rouw en gebeden.**

Begravenissen R. Devos & Zoon, Ronse