



Dankbare herinnering aan

MEVROUW

**ANNA SCHIETECATTE**

weduwe van de Heer  
ROBERT VAN WIJMEERSCH

geboren te St.-Goriks-Oudenhove op  
4 september 1906 en godvruchtig  
overleden in het St.-Franciscustehuis  
te Opbrakel op 29 mei 1993, gesterkt  
door de HH. Sakramenten der zieken.

---

De families  
SCHIETECATTE, VAN CLEEMPUTTE,  
VAN WIJMEERSCH en SCHOCKAERT,

danken U om uw gebed en uw bliken  
van deelneming.

Nu wij hier op aarde voorgoed afscheid  
hebben genomen, vertrouwen wij deze  
overledene toe aan Uw barmhartigheid.

Gedenk nu niet langer de fouten  
en tekorten van dit leven,  
maar herinner U al het goede  
dat deze mens heeft betracht  
en verwezenlijkt.

Laat deze overledene  
voor eeuwig delen in de glorie  
van Uw heerlijkheid  
door Kristus onze Heer.

Amen.

---

Begr.-Crem. bvba Raoul, Brakel - 055/422449