



Bid voor de zielerust van

MEVROUW

Bertha, Emma SCHIETECATTE

echtgenote van de heer

Michel EVERAERT

geboren te St-Goriks-Oudenhove op 22 mei 1919
en godvruchtig overleden te Zottegem in het
A. Z. St-Elisabeth op 18 mei 1989,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Michel EVERAERT,

Daniël en Rosette EVERAERT-DE LANGE
en kinderen,

Eddy en Marie-Diane RUYSSINCK-EVERAERT
en kinderen,

Christiaan en Marleen VAN DE ZANDE-EVERAERT,

De families : SCHIETECATTE, EVERAERT,

LIMPER en BEERENS

DANKEN U oprecht om uw kristelijke
deelname en uw vroom gebed.

Een kort verblijf in het ziekenhuis zou weldoende zijn. Het is echter heel anders verlopen. Het hart dat zoveel van de mensen en het leven hield, is er stilgevallen.

Bertha was gekend om haar gastvrijheid en ge-dienstigheid. Ze heeft gezorgd en gewerkt voor haar gezin. Eenieder in nood was er welkom. Zo heeft ze zich geliefd gemaakt door elkeen. Voor haar is nu het einde van haar levensloop gekomen, maar niet van haar bestaan. Vanuit ons kristelijk geloof weten we haar nu verder leven bij de Heer.

Zij die steeds de Heer een plaats heeft gegeven in haar leven en naar haar kristelijke overtuiging geleefd heeft, zal voorzeker van Hem het hemelse loon aangeboden krijgen.

Bidden we, en leven we zo, dat we mogen uit-zien naar de eeuwigdurende hereniging met haar en allen die ons voorgingen naar het hemelse geluk.

Druk. W. Leenaert - Erwetegem - ☎ 091 / 60 38 58
Begravenisond. Jo Denijs - Zottegem - ☎ 60 12 52