

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Charles SCHIETECATTE

weduwnaar van Mevrouw

Hortense AELBRECHT

ERE - KOSTER.

Lid van de Bond van het H. Hart en van verschillende
andere Kerkelijke Genootschappen.

Geboren te St Blasius-Boekel, de 11 Oktober 1867 en
er godvruchtig overleden, de 19 Januari 1952,
versterkt door de Heilige Sacramenten der
stervenden en de Pauselijke Zegen.

De weg des Heren heb ik gevolgd zonder er van af
te wijken en Zijn geboden heb ik in mijn hart bewaard.

Job 13. 11

Van zijn 17 jaar was hij in dienst van de Kerk als
koster te Elst, Dikkele, St Cornelis-Horebeke, Munk-
zwalm en gedurende 25 jaar te St Blasius-Boekel.
Overal stond hij bekend als een man van plicht, met de
stipste nauwkeurigheid kondigde hij de goddelijke dien-
sten aan, en met orgel en zang diende hij de Heer.

Eerlijk was hij in zijn handel en wandel; hard heeft
hij gewerkt voor het onderhoud van zijn huisgezin. Hij
heeft zijn brood in ledigheid niet geëten.

Bemide Kinderen en Kleinkinderen, blijft eensge-
zind, ons scheiden zal maar van korten duur zijn, ik
ga bij moeder in de Hemel, daar verwacht ik u en bidt
voor mij.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

300 d. afl.

R. I. P.

Mijnheer Alois SCHIETECATTE,

Mijnheer en Mevrouw Emiel DE CLERCQ-SCHIETECATTE,

Mijnheer en Mevrouw Leon EEMAN-SCHIETECATTE en kinde-
ren Margriet, Clara, André en Johan,

De Familiën SCHIETECATTE, AELBRECHT, GHIJS en MATHIJS.



zeer gevoelig om uw gebeden en blijken van deelne-
ming betoond in de pijnlijke rouw die hen komt te
treffen **BEDANKEN.**