



Bid voor de ziel van

## EMILIE SCHIETECATTE

weduwe van

IVO VAN DER HAEGHEN

geboren te St Maria-Horebebe, 10 September 1860  
en er godvruchtig overleden den 6 Maart 1944  
gesterkt door de H. H. Sacramenten

Lid van de confrerïen der H. Harten en H. Barbara



Een werkzaam leven, een biddende ouderdom, alles beschenen door lichtend geloof en ware goedheid, zoo was dit leven dat de Heer heeft afgesloten. Haar kerkboek en paternoster waren de altijd gezochte bronnen, waaruit zij putte troost in last, berusting in den Heer, hoop op den hemel. Zij geloofde in de H. Mis als in een schat: zoolang zij kon, was de lange kerkweg haar liefste weg, kon ze niet meer, dan bleef het verlangen naar Kerk, H. Mis en Tabernakel hare ziel verteren. Dan, gelijk zij hare weesgegroeten en gebeden aaneensnoerde tot krans van gebeden, reeg zij hare dagen aaneen tot getijden van smeekingen, uitboetingen, verzuchtingen, biddend voor allen geestelijken nood, zonder zelf te weten hoeveel verborgen zegen haar gebed, geduld en lijden over Gods H. Kerk bracht. De wet der wijsheid was op hare lippen: zij voedde zich met den schat van gebeden, van oude, wijze spreuken, overgeërfd uit christelijke traditie.

Bemide Kinderen en Kleinkinderen, gij hebt mijn lichaam zien verzwakken, doch mijn liefde tot u altijd zien groeien. Gij weet hoe ik u heb omringd met mijn zorgen, raadgevingen en gebeden. Bewaart het kostbaar erfdeel van mijn voorbeeld, en volgt mij na. Ik dank u allen, u vooral mijn bemide dochter en schoonzoon, die mij jarenlang met nooit rustende kinderliefde hebt gekoesterd, en mijn leven verlengd. Gij hebt mij alles gegeven zonder mate of tellen. Moge God u dat weergeven. Ik blijf voor u allen in den hemel bidden.

*Mijnheer & Mevrouw Richard Van der Haeghen-Hulst en zoon*  
*Mijnheer & Mevrouw Weyts-Van der Haeghen en kinders.*  
*Mijnheer & Mevrouw Emiel De Schepper-Van der Haeghen.*  
*Mijnheer Leon Simaey-Van der Haeghen en dochter.*  
*Mijnheer & Mevrouw Henri Van der Haeghen-Marijss en kinders*  
*De familien Schietecatte en Van der Haeghen.*

BEDANKEN van harte voor de blijken van  
kristelijke en innige deelneming hun beoond