

« Vertrouwt u met mij, want ik verlaat een leven van ellenden voor het Rijk van vrede». (H. Cath.)

†

BID VOOR DE ZIELERUST
van de Heer

HENRI, RENE SCHIETECATTE

echtgenoot van Mevrouw
GABRIELLE HAUWSTRAETE

geboren te Zegelsem de 23 maart 1894, en er schielijk overleden de 28 juni 1967, voorwaardelijk gezalfd met het Sacrament der Zieken.

Bediende van de St.-Ursmaruskerk
Erelid van de Bond van het H. Hart
Opgeëiste tijdens de oorlog 1914-1918

De grote sleutel van de kerkdeur zal voor de duurzame afgestorvene ook wel passen op de hemelpoort. Ongeveer vijfentwintig jaar was hij elke zondagmorgen en op alle feestdagen de eerste om, in de dienst van God en van de parochiegemeenschap, de kerkdeur open te maken om, door zijn klokkengelui de gelovigen op te roepen en uit te nodigen voor het trouw volbrengen van hun godsdienstige verplichtingen.

Hij zelf was stipt in zijn dienst, zorgvol in het vervullen van zijn taak die hij in de kerk volbracht. Wanneer de krachten hem begonnen te ontbreken, richtte hij nog steeds zijn wankel schreden naar de kerk omdat hij man was van plicht. Alhoewel de verdiensten van zulke mensen gemakkelijk worden voorbijgekeken en weinige maar denken aan hetgeen zij doen voor de gemeenschap, zal de Heer zelf wel regelmatig de lijst van zijn stille verdiensten hebben ingevuld en Hij zal ze hem uitkeren in onvergankelijke hemelse waarden.

Duurbare echtgenote, ik weet dat mijn onverwacht heengaan u diep in rouw zal dompelen. Blijf nu troost zoeken bij de Heer en stel uw vertrouwen op zijn vaderlijke voorzienigheid. Geliefde kinderen en kleinkinderen gij waart mijn vreugde en mijn kroon, verleent mij de steun van een goed gebed. Beminde broeders, zusters, familieleden en vrienden, ook op uw gebed zal ik rekenen. Vaartwel en tot weerziens bij de Heer.

H. Hart van Jezus, bron van alle troost, ontferm u over ons.

Mevrouw René SCHIETECATTE, geboren Gabrielle
HAUWSTRAETE, zijn echtgenote ;

Heer en Mevr. V. SCHIETECATTE-D'HOMME,
zijn kinderen ;

Jonge Heer William SCHIETECATTE,
Juffrouw Ingrid SCHIETECATTE,
zijn kleinkinderen ;

De families SCHIETECATTE, HAUWSTRAETE,
FOUBERT, VAN DER DONCKT.

Danken voor de blijken van deelneming in rouw en gebeden.