

Wie Mij bemint sterft niet in eeuwigheid !



GEDENK IN UW GEBEDEN

MEVROUW

Jeannine SCHIETECATTE

echtgenote van Mijnheer

André VAN STEERTHEM

geboren te Erwetegem de 12 juli 1934, en door een smartelijk ongeval overleden te Zottegem de 18 mei 1969, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen in extremis.

Er hing een waas van droefheid over ons mooi Eerste-Communiefest.

Een moeder van vier kindjes kwam door een ongeval plots om het leven.

En een der kindjes was van hun klas.

In onze geslagenheid staan we daar met onze vraag : Waarom ?

Met alle middelen die hem ter beschikking staan werkt de mens mee om Gods schepping beter, nuttiger te maken. Maar dit heeft ook zijn keerzijde met soms erge gevolgen.

Het echte waarom in God begrijpen we nooit, maar in onze droefheid kunnen we ons wenden tot de Heer, die vrijwillig Zijn lijden op zich nam, en daardoor ons lijden heeft vruchtbaar gemaakt en door Zijn dood onze dood heeft opgewekt tot leven.

In onze zorg voor de kinderen kunnen we ons wenden tot Hem, die de Goede Herder is,

die zijn schaapjes kent bij hun naam, en ons de liefde zal geven om voor hen te zorgen.

Met Hem in Zijn liefde zal moeders liefde ook over hen blijven waken ; want als haar liefde hier zo zorgzaam, zo onuitputtelijk, zo allesgevend was, zal de dood hierin geen scheidend brengen.

God, wij bidden U voor haar die ging... neem haar op in Uw Rijk en voor hen die achterblijven, wees voor hen een Goede Herder, en help ons dat wij hun niet alleen vandaag maar ook later nog onze genegenheid betonen.



Heer André VAN STEERTHEM,

haar echtgenoot.

Jonge heer Dirk en Mejuffers Martine, Carine en Vera VAN STEERTHEM, haar kinderen.

Heer en Mevrouw Emiel SCHIETECATTE-DE VLEESCHOUWER, haar ouders.

De families SCHIETECATTE,
VAN STEERTHEM,
DE VLEESCHOUWER en
VAN RO,

danken U.

Uitg. VAN DER STICHELEN Gerard.