

Heer, laat nu uw dienaar in vrede gaan. (Luc)

Bid voor de zielerust van

DE HEER

René SCHIETECATTE

weduwnaar van mevrouw Hubertha Hanssens

geboren te St. -Maria-Horebeke op 19 november 1893, en godvruchtig overleden te Zottegem op 18 februari 1984, gesterkt door de H. sacramenten der zieken.

Oud-strijder 1914-1918 - Vuurkruiser - Lid N.S.B.

Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf, zolang wij leven hier op aarde leven wij voor God, door onze plichten van staat getrouw te volbrengen met de beproevingen en de kruisen van het lijden in geest van medeofferen samen met de Heer Jezus te dragen. En sterven wij, dan sterven voor de Heer: of wij leven of sterven de Heer behoren wij toe (St. Paulus)

Zo was het leven van deze vrome eenvoudige man, hij leefde voor God. In zijn lange leven heeft de achtbare overledene de beproeving gekend zoals bijvoorbeeld als oud-strijder, maar met grote gelatenheid en onderwerping aan Gods H. Wil, heeft hij ze gedragen in de overtuiging dat, als wij met Jezus lijden, wij ook eenmaal in Hem ons zullen verblijden.

Hij zocht altijd zijn troost bij O.L. Heer in het Gebed. Welaan gij goede dienaar gij hebt mij trouwe dienst gedaan in d'allerkleinste aangellegenheid, verheug u tot in Eeuwigheid.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familieleden, ik dank u voor al de troost en steun die ik in mijn hoge oude dag bij u mocht onder vinden, gij vooral mijn kinderen bij wie ik de laatste jaren mijn intrek mocht nemen. Dat God u er om belone. Ik vervoeg thans moeder en zal met haar voor u ten beste spreken bij O.L. Heer - Vaart allen wel en tot weerziens bij God. H. Hart van Jezus, op u stel ik mijn vertrouwen.

De heer en mevrouw
Léon Martens-Schietecatte,
kinderen en kleinkinderen

De heer en mevrouw
Julien De Vos-Schietecatte,
kinderen en kleinkinderen

De heer André Schietecatte
De heer en mevrouw
René Miroir-Schietecatte,
kinderen en kleinkinderen

De heer en mevrouw
Robert Schietecatte-Labijn, en kinderen

De heer en mevrouw
Albert Hanssens-De Snoeck,
kinderen en kleinkinderen

De families Schietecatte, Hanssens,
Van Herpe, Everaert

Invamis op zondag 18 maart 1984 om 9u30.

druk. morre - uit. glorieux zwalm