



Tot vroom aandenken aan
DE HEER

Remi SCHIETECATTE

weduwnaar van Mevrouw Martha CLEMENT

geboren te Anseroeul op 5 augustus 1903, en god-
vruchtig overleden te Ronse op 25 september 1992,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Mensen, hun dagen zijn als gras, zij bloeien als
bloemen in het open veld, dan waait de wind en zij
zijn verdwenen.

Dit vers uit psalm 103 herinnert ons aan de broos-
heid van het menselijk leven. Die broosheid voelen we
pas echt aan, wanneer iemand, die ons gaarne zag en
van wie wij hielden, uit ons leven wordt weggehaald.

Onze pa en opa had een hoge ouderdom bereikt.
Tot kort voor zijn dood bleef hij een blij, vrolijk en
dankbaar man, aangenaam in gezelschap. De herin-
nering aan hem blijft bij ons aanwezig. Het vele goede
dat hij gedaan heeft ; zijn zorg voor ons, bewaren wij
in ons hart.

Wij geloven in Gods scheppingswerk : Zijn adem,
zijn liefde heeft in deze mens geleefd. Wij kunnen ons
niet indenken dat onze God zijn eigen werk, zijn beeld
en gelijkenis ten gronde laat gaan. Wij hopen en
geloven dat Hij alles nieuw zal maken en dat Hij deze
mens zal vernieuwen tot eeuwig, onvergankelijk leven.

Hr. en Mevr. Michel MANNENS-SCHIETECATTE,
kinderen en kleinkinderen,
Mevrouw Jacqueline SCHIETECATTE, kinderen en
kleinkinderen MICHEZ,

De families SCHIETECATTE, CLEMENT en
VAN CAENEGHEM

danken U voor de blijken van deelneming.

Rouwdienst DEVOS, Ronse.