

Nu zijt welkome, Jesu, lieve Heer.

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van de Heer

VICTOR SCHIETECATTE

echtgenoot van Mevrouw

BERTHA HAUWSTRAETE

geboren te Zegelsem op 11 oktober 1890 en godvruchtig
overleden te Brakel-Zegelsem op 23 december 1971,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de Mannenbond „Kerk en Wereld”
en van de Bond van de Gepensioneerden.

In elke mens ligt het verlangen naar blijvend geluk.
Hoe verder hij vordert in het leven, telkens opnieuw
ondervindt hij dat het volledig geluk niet is voor deze
wereld. Is Jezus op Kerstdag ons daartoe de weg niet
komen wijzen?

Na een pijnlijke ziekte, geduldig gedragen, is onze
dierbare kalm en in alle eenvoud, zoals hij geleefd heeft,
van ons heengegaan. Gesproken uit een diep-kristelijke
familie, was hij een man van diepe godsvrucht, die zijn
leven volbracht heeft in het trouw vervullen van zijn
dagelijkse plichten jegens God en de evenmens. Ge-
dienstig en goedhartig voor de anderen kon men nooit
tevergeefs op hem beroep doen daar waar het om het
goede ging. Zolang hij kon heeft hij ten dienste gestaan
van de kerk en was hij een trouwe ijveraar van de bond
van het H. Hart. De Heer Jezus schenke hem nu de
vrede die Hij beloofd heeft aan de mensen van goede
wil.

Dierbare echtgenote, familieleden en vrienden, ik
scheid van u met een dankbaar hart voor uw oprechte
genegenheid en trouwe zorgen. Vergeet mij niet in uw
gebeden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

Mevrouw Victor SCHIETECATTE,
geboren Bertha HAUWSTRAETE, zijn echtgenote ;

De families SCHIETECATTE, HAUWSTRAETE,
VAN DER DONCKT, FOUBERT ;

**Diepgevoelig aan Uw bliken van christelijke
deelneming, betuigen wij U onze innige dank.**