

Mijn kinderen, ik heb u al
wat 'k geven kon gegeven,
mijn werkzaamheid bij dag en nacht
mijn liefde en mijn leven (G.G.)



Mevrouw

Anna SCHIETTECATTE

echtgenote van de Heer
Florent VANHULLE

*Geboren te Huise op 13 september 1924 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 9 augustus 2000, gesterkt
door de ziekenzalving.*

Haar echtgenoot, kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen en de families
**SCHIETTECATTE – DE GROOTE
VANHULLE – DECONINCK**

danken U

voor uw genegenheid en
uw blijken van medeleven

Begr. D'HONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11.33.

*We hebben afscheid genomen
van jouw hart
met ons hart.*

*We hebben onze handen
gevouwen om de jouwe,
om ze te verwarmen
een laatste maal.*

*We hebben afscheid genomen
een laatste groet gebracht
onze gedachten bij jou
die wij lief hebben
en niet vergeten kunnen.*

Ugo Verbeke

Namis op zaterdag 2 september 2000 om 18 uur
in de kerk te Eine.