

« Ik ben de Verrijzenis en het Leven : wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven ».

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Daniël, Hendrik, Germain, Albert SCHIETTECATTE

echtgenoot van Emma, Zulma VAN CAENEGEM.

geboren te Elst op 6 maart 1919 en godvruchtig overleden te Parike op 25 augustus 1986.
Gezalfd met de H. Olie in extremis.

Medaille van Krijgsgevangene.
Herinneringsmedaille, strijder 1940-1945.
Medaille Leopold III.
Burgerlijk kruis Eerste klas.
Burgerlijk kruis Tweede klas.
Ridder in de Leopoldsorde.

Voorzitter I.P.A. Vlaamse Ardennen.

Voorzitter Nat. Strijdersbond Brakel-Centrum.
Ondervoorzitter en feestleider van het gewest Z.O. Vlaanderen.

Lid van het Provinciaal Comité.

Voorzitter en medestichter O.D.O. Parike.

Voorzitter kern Z.O. Vlaanderen.
Lid van de Gauwraad.

—

Een goede man is van ons heengegaan. God had hem veel talenten geschonken, maar dank zij wijskracht en werkzaamheid heeft hij er ook veel gebruik van gemaakt.

Als Oudstrijder hield hij telkenjare op 11 november aan het monument de rede om samen

met zijn kameraden de dag voor vrijheid en vrede te gedenken.

Met hart en ziel spande hij zich in voor de bloei van de toneelbond tot bevordering van de cultuur in onze streek.

Zo heeft hij zijn land en volk gediend. Maar ook aan de Heer wist hij in zijn leven de plaats te geven die Hem toekomt. Gedurende twintig jaar heeft hij door muziek en zang aan de diensten in de kerk meegewerkt - ja, tot aan de vooravond van zijn dood. Dat kon maar alleen, omdat hij een diepgelovig man was. Hij liet zich eens het woord ontvallen « Ik ben niet benauwd van te sterven ». En die avond zong hij « Gij hebt ons verlost, Heer, ik vertrouw op U, in uw handen weet ik mij geborgen ».

Alles wat hij in zijn leven heeft aangevat, heeft hij gedaan met groot enthousiasme. Zelfs in zijn ziekte heeft hij zich moedig en groot gedragen.

Maria, zijn Moeder in de hemel zal hem nu veilig thuisbrengen bij de Vader.

Dierbare echtgenote, kinderen, familie en mijn vele vrienden laat ons samen God danken om al het schone dat wij samen mochten beleven.

Tot weerziens bij de Heer ! Laat ons intussen met elkander verbonden blijven in vrome herinnering en gebed.

De families

SCHIETTECATTE, VAN CAENEGEM,
DE WOLF, VANDERSTRICHT,
danken U.

Namis : woensdag 8 oktober 1986 om 19.30 u.