

Gegroet, o Kruis, dat altijd zijt  
mijn-Hoop in deze Lijdenstijd;  
geef blijdschap aan wie U vertrouwt  
en vergeving, wie zijn kwaad berouwt.  
(Vexilla Regis Litg. Passietijd)



BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW

Elvira-Maria SCHIETTECATTE

weduwe van

Mijnheer ERNEST VANDENBOSSCHE

geboren te St-Maria-Horebeke de 4 september 1896  
en godvruchtig overleden te Oudenaarde de 29 maart  
1977, voorzien van al de troostmiddelen onzer moeder  
de H. Kerk.

Zij was lid van de Pauselijke Missiewerken.

Wij hebben de dierbare overledene gekend als een  
in-goede moeder: haar eenvoud, haar goedhartigheid  
wonen haar het onbegrensd vertrouwen van haar  
geliefde kinderen; moeders hart was als de milde,  
warme zon in huis, waardoor allen aangetrokken  
werden, onweersstaanbaar als door een magneet en  
waardoor allen hun mogelijkheden tot volle ontplooi-  
ing en bloei konden brengen. Haar kinderen zagen  
thuis bij moeder als in een spiegel de offerzin, de  
werkzaamheid, de godsdienstigheid en alle deugden  
die een moederhart kunnen sieren.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, het was steeds  
mijn grote vreugde U allen rondom mij verenigd te  
zien. Blijft die kostbare deugd van eensgezindheid  
bewaren in de familiekring. Ik dank U voor de lief-  
devolle zorgen waarmee gij mij steeds hebt omringd

samen met vader in de Hemel waak ik nu verder  
over U. — Blijft ons gedenken in uw gebeden en H.  
Misoffers. Vaart allen wel en tot weerziens bij O.L.  
Heer in Eeuwige Blijdschap.

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, ont-  
ferm U onzer.

---

De namis heeft plaats op zondag 24 april te 9,30 u.

De kinderen en kleinkinderen van wijlen de Heer en  
Mevrouw Ernest VANDENBOSSCHE-SCHIETTE-  
CATTE,

De families SCHIETTECATTE, VANDENBOSSCHE  
BORDEAUDHUY en BRAEMS,

danken voor de bliken van  
deelneming en gebeden.