

« In het kruis ligt ons heil. »



Gedenk in uw gelovig gebed

DE HEER

Hubert, Frans SCHIETTECATTE

**echtgenoot van Mevrouw
Marie, Madeleine HAEGEMAN,**

geboren te Nederbrakel op 25 december 1908 en godvruchtig overleden in het Akademisch Ziekenhuis te Gent op 31 maart 1979, voorzien van de HH. Sacramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Daags voor Passiezondag is deze man ontwaakt tot een beter leven. Straks treden we de goede week in met Hem die, over Calvarië heen, leidt naar het ochtendgloren van Pasen.

In elk kristelijk afsterven voltrekt zich het Paasmysterie als overgang van het aardse bestaan, langs de donkere tunnel van de dood, naar het stralend licht van een eeuwig leven. Zoals een goed kristen leefde deze vader volgens ons geloof, dat als een kostbaar familieband van geslacht op geslacht wordt doorgegeven. Vele

jaren heeft hij gevuld met veldarbeid, in afhankelijkheid van Gods weer en seizoenen, maar daardoor ook dankbaar om Gods zegen. Met een greintje heimwee dacht hij terug aan een werkzaam verleden, toen hij met gedwongen rust meer binnenshuis moest blijven.

Nu zijn lichaam als de graankorrel wordt toevertrouwd aan de aarde, bidden we dat het eenmaal mag verrijzen om op te stijgen naar de Vader, langs de weg, die kristus ons is voorgegaan.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, dank om uw genegenheid en bekommernis aan de dag gelegd mijn laatste levensjaren en -dagen. Blijft verenigd rond de ouderlijke haard.

Beste familieleden, geburen, vrienden en gepensioneerden, blijft elkan- der helpen in alle omstandigheden. Zo helpe U God.

De families
SCHIETTECATTE, DE WOLF,
HAEGEMAN, GHIJS,

**danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.**

Druk. J. De Vleeschouwer-Hoste — Brakel