

In het Kruis ligt de voltoicing der heiligheid.
Nav 2, 22



Bid voor de Ziel

van Mijnheer

JOZEF SCHIETTECATE

geboren te Elst den 29 September 1873 en er
godvruchtig overleden den 22 Februari 1952.
Bediend van de H. H. Sakramenten en den
Pauselijke zegen.

Hij was lid van de Confrerie van het H. Hart.



De dood der rechtvaardigen is de overgang tot een beter leven. (H. Bernardus)

Deze achtbare overledene was een rechtschape christen en een trouwe dienaar van de moeder Gods.

Hij zocht noch roem noch ijdele glorie en deed alléén wat den Heer behagen kon.

Hij heeft smartelijke dagen en pijnlijke nachten doorgemaakt, maar in zijn kwellingen heeft hij de naam des Heren aanroepen overtuigd als hij was dat lijden loutert en de mens dichter brengt bij God.

Beminde broeder en schoonzuster, ik dank U voor de zorgen en toewijding met dewelke gij mij omringd hebt, vooral gedurende mijn laatste ziekte, eens zult gij daarvoor beloond worden, hierboven,

Intussen zeg ik U : vaartwel, tot weerzien en bidt voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid.
(300 d afl.)



Uw gebed was een zoete lfenis voor onze dierbare overledene, uw deelneming een ware troost voor de familie.

Wij danken U.

Mijnheer en Mevrouw Remi SCHIETTE-
CATE-DE WOLF, kinderen en
kleinkinderen ;

De Familiën SCHIETTECATE, LISON
en DE WOLF ;