

De Heer had ze ons gegeven, de Heer heeft ze ons ontgenomen; Zijn heilige Naam zij gezegend.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

**Marie-Irma SCHIETTECATTE**

echtgenote van Mijnheer

**EMIEL VAN CAENEGEM**

geboren te Strijpen, de 14 juli 1895 en godvruchtig overleden te Zottegem, de 8 mei 1960, gesterkt door de HH. Sacramenten.

**Zij was lid v. d. Broederschap van O. L. Vrouw van Deinsbeke.**

Zoals geen enkel mens het ogenblik kan voorzien van zijn dood, zo ook kan hij het verloop niet vastleggen van zijn leven. De ouderdom is een geschenk van God en het zijn gelukkige mensen die de wederwaardigheden en moeilijkheden van gans hun leven aanvaarden als een middel om eeuwige verdiensten te verwerven. De Heer heeft immers gezegd: « dat hij die mijn leerling wil zijn, zijn kruis opneme en Mij volge. »

Zo zijn de levensdagen voorbijgegaan van deze overledene. Zij heeft hard gewerkt, vol liefde, bezorgdheid en goedheid voor haar man en kinderen. Niets was haar te veel voor hun geluk, omdat zij als kristene vrouw en moeder haar plichten vervulde met een geest van geloof. Nu mag zij na deze jaren van zorgen en beproevingen het eeuwig loon van vrede en rust uit Gods hand ontvangen.

O Maria, mijn tong heeft U steeds gebenedijd; mijn hart heeft immer geklopt van liefde voor U... Meer dan twintig jaar lang heb ik Uw kapel verzorgd op het Gehuchte... ik was en ben uw kind. Toon nu dat Gij mijn goede moeder zijt. Onder uw machtige bescher-

ming verschijn ik zonder vrees voor de Opperste Rechter.

Duurbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, ik heb voor u allen mijn best gedaan. Ik dank u voor uw genegenheid. Houdt mijn nagedachtenis in eer in uw gebed. Later na een leven van oprecht christelijke plichtsvervulling zien wij elkander terug.

Familieleden en vrienden, weest mij indachtig in uw gebeden.

O. L. Vrouw van Lourdes, bid voor ons.

R. I. P.

Mijnheer Emiel Van Caenegem;

Mijnheer en Mevrouw Libert Van Caenegem-Middernacht en kinderen Anny en Willyame;

Mijnheer en Mevrouw Marcel Van Caenegem-Van De Velde en kinderen Marc, Jonny, Clodine en Rita;

Mijnheer en Mevrouw Lambert Van Caenegem-De Martelaere en kind Anne-Marie;

De families Schiettecatte, Van Caenegem, Maes en Van Der Schueren

DANKEN U VAN HARTE VOOR  
DE GEBEDEN EN BLIJKEN VAN  
CHRISTELIJKE DEELNEMING.

Drukkerij Melckebeke, koster, Strijpen