

Ik ben de verrijzenis en het leven, wie in mij gelooft, zelfs al is hij gestorven, zal leven.

(Jo. 11, 25)



## BID VOOR DE ZIEL

van mijnheer

# Petrus SCHIETTECATTE

weduwnaar van

mevrouw **Victorine DE CLERCQ**,

geboren te St.-Blasius-Boekel de 21 februari 1880  
en godvruchtig overleden te Zegelsem  
de 16 april 1987,

gesterkt door de laatste HH. Sakramenten en de  
Pauselijke Zegen.

In Kristus, onze Heer, is ons de hoop opgeklaard, de hoop der zalige verrijzenis, zodat wij, die gebukt gaan onder de zekerheid van de dood, terzelvertijd getroost worden door de belofte van de toekomstige onsterfelijkheid. (Pref.)

Van deze dierbare overledene mogen we getuigen, dat hij zware en langdurige beproevingen heeft doormaakt, vooral gedurende de laatste jaren van zijn leven. Denken we even aan de menigvuldige zorgen die zijn kranke vrouw en zijn ongelukkig kind van hem hebben geveerd, terwijl hij de kwellingen en lasten die hij in zijn eigen lichaam en geest onderging om hunnetwille moest vergeten.

Niettemin bleef hij standvastig in zijn kristelijke overtuiging, omdat hij begreep dat lijden de ziel loutert en de mens beter op Kristus doet gelijken, die ons geleerd heeft dat de zekerste weg naar de eeuwige zegepraal loopt langs Calvarië.

Groot zal de beloning zijn die hem zal ten dele vallen in het rijk der uitverkorenen.

Bemide kinderen en kleinkinderen, voor U heb ik gewerkt en gezwoegd, omdat gij mij dierbaar waart, betoont mij uw wederliefde door

uw gebeden, helpt elkander en draagt zorg voor Valeer, leeft als goede kristenen, gelijk uw ouders u geleerd hebben, dan zullen wij eens opnieuw verenigd worden in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

(300 d. afl.)



De families SCHIETTECATTE, DE  
CLERCQ, LABIE en HOEBEKE,

zijn zeer erkentelijk voor de  
blijken van kristelijke deel-  
neming en danken U.

---

Uitg. Van der Stichelen, koster, Elst