

Neem uw Kruis op en volg Jezus en gij zult binnen gaan in het eeuwig leven. (Nav. 2, 12)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Remi SCHIETTECATTE

Echtgenoot van Mevrouw Maria DE WOLF.

Geboren te Elst de 24 mei 1879 en er godvruchtig overleden de 11 augustus 1956. Versterkt door de laatste HH. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van het H. Hart.

Mijn ziekte was ongeneesbaar, geen middelen konden mij helpen. (Jer.)

De achtbare overledene was een rechtschapen kristen mens en een man zonder geveinsdheid, die de Heer vreesde en zijn geboden nauwkeurig onderhield.

Als een getrouwe echtgenoot en plichtbewuste vader heeft hij gewerkt en gezwoegd voor het onderhoud en het geluk van zijn kinderen. Zolang zijn gezondheid het hem toeliet heeft hij met vurigheid verlangd naar de H. Communie, met daarin vond hij opbeuring en troost.

Wanneer hij tenslotte getroffen door een ellendige en ongeneesbare ziekte de dag zijner verlossing heeft afgewacht om een beter leven in te gaan.

Bemide echtgenote, kinderen en kleinkinderen, ik dank U voor de overvloedige zorgen die gij aan mijn krank lichaam hebt besteed, eens zal de Heer U daarvoor belonen, weest nu mijn ziel indachtig in uw gebeden en goede werken; later zullen we dan elkander weerzien in de Hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

Mevrouw Remi SCHIETTECATTE, geboren Maria DE WOLF ; zijn echtgenote.
Heer en Mevrouw Hubert SCHIETTECATTE-HAEGEMAN en kinderen Paula, Rita, Erna en Marie-Jeanne ;
Heer en Mevrouw Cyriel SCHIETTECATTE-DE GEETER en kinderen Paul en Clement ;
Heer en Mevrouw Augul SCHIETTECATTE-DE PESSEMIER en kinderen Hubert, Maria en Albert ;
Heer en Mevrouw Daniël SCHIETTECATTE-VAN CAENEGHEM en kinderen Corry en Danny ;
Heer en Mevrouw Raphaël SCHIETTECATTE-CARLIER en kind Martine ;
zijn kinderen en kleinkinderen :
De families SCHIETTECATTE, DE WOLF, LISON en PIETERAERENS.

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van christelijke deel-
neming en danken U.

Uitg. Van der Stichelen, koster, Elst