

Wij zijn als vreemdelingen en reizigers op aarde,
onze dagen vliegen als een schaduw en wij verblijven
er slechts een ogenblik.

+ BID VOOR DE ZIEL +
van Mijnheer

Richard SCHIETTECATTE

echtgenoot van Mevrouw

Zulma DE BOSSCHER

geboren te St Maria-Oudenhove, de 24 September
1897 en er godvruchtig overleden de 23 Maart 1955,
Vereremerkt met het nijverheidsteken 2e klas
gesterkt door de H. H. Sacramenten.



O God, wij richten onze betraande ogen in deze uren
van diepe smart vol vertrouwen naar U. Gij hebt ge-
slagen, waar wij nog zoveel samenzijn hadden ver-
wacht; daarom, o Vader, verwachten wij stellig uw
zachte troost in onze grote eenzaamheid. Hoe smar-
telijker dit afscheid, hoe vrediger onze hoop van ge-
lukkig wederzien.

Hij zag het einde van zijn leven tegemoet met die
bovennatuurlijke overgeving en gerustheid die de kost-
baarste genade is voor de stervenden en de zoetste
troost voor de overledenen. (H Aug.)

Deze man was eenvoudig en rechtschapen; hij vrees-
de God, vluchtte het kwaad en haatte alle boosheid
en onrecht. Daarom werd hij bemind door God en de
mensen.

Dierbare Kinderen en Kleinkind, het uur van schei-
den is aangebroken. Ik ga tot God die mij geroepen
heeft: Zijn H. Wil geschiede. Hebt dank voor uw
liefde en goede zorgen. Bidden wij voor elkaar, zo
zal ik van in de hemel met U steeds verenigd blijven.

Beste Familieleden en Vrienden, vaartwel; eens zien
wij elkander weder in de hemel.

Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust,
(300 d. afl.)

Uitg.-Béni Vanderzwalmen, koster, Maria-Oudenh.



Mevrouw Richard SCHIETTECATTE,

geboren Zulma DE BOSSCHER

Mijnheer en Mevrouw Cyriel SCHIETTECATTE-SCHIETTECATTE

en dochter Elian,

Mijnheer en Mevrouw Lucien GABRIEL-SCHIETTECATTE,

De familiën SCHIETTECATTE-DE BOSSCHER

bedanken voor de blijken
van kristelijke deelneming.