

Geloofd zij Jezus Kristus.

†

Bid voor de zielerust van

DE HEER

Richard SCHIETTECATTE

Echtgenoot van Mevrouw
Alice MELKEBEKE

Geboren te Michelbeke op 4 april 1928 en
smartelijk overleden in de O.-L.-Vrouwklinik
te Oudenaarde op 25 februari 1974.

Gesterkt met de genademiddelen van de
H. Kerk «in extremis».

« Broeders, nu we als gelovige mensen
deze dierbare overledene gaan begraven,
bidden wij tot God
voor wie alles leeft,
dat Hij deze zwakke en vergankelijke mens
doet verrijzen in onvergankelijkheid
en hem verenigt met allen
die reeds zijn voorgedaan.
Moge God hem, door de kracht van Jezus
verrijzenis barmhartig zijn,
vergeving schenken van alle schuld
en hem opnemen in Zijn eeuwige liefde».

Dierbare echtgenote, gij hebt mij zo nodig en
zo plots en onverwacht ben ik uit uw midden
weggenomen.

Hard moet deze slag voor u zijn.

Beste kinderen, wees voor moeder een troost
in deze harde dagen van afscheid en blijf
haar omringen met uw zorgen.

Wil in uw familiegebed en zondagmis bidden
voor de zielerust van vader.

H. Hart van Jezus, ik heb vertrouwen in U.

De Families :

SCHIETTECATTE, DE BOSSCHER,
MELKEBEKE en DE TEMMERMAN,
**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.**

Druk. J. De Clercq, St.-Marla-Oudenhove