

De gerechtigen zullen eeuwig leven, de Heer zal hun loon zijn.



TOT VROOM AANDENKEN

aan de Heer

Richard - Oscar SCHIETEGATTE

weduwnaar van Mevrouw

EMMA-ELISA KINT,

geboren te Elst op 14 januari 1898 en
godvruchtig overleden in de Sint-Elisabeth-
kliniek te Zottegem op 22 januari 1973,
tijdig bediend met de HH. Sakramenten.

Zij alleen tenslotte zijn bereid te sterven, die moedig zijn om te leven. Door noeste arbeid heeft hij gezorgd voor zijn gezin. Na het verlies van zijn duurzame echtgenote, is hij in alle omstandigheden moedig gebleven. Met de glimlach om de lippen, deed hij soms meer dan hij kon en hield eraan de zondagsmis, kost wat kost bij te wonen. Wat een schoon voorbeeld van kristelijke overtuiging voor hen, die beschaamd zijn in O. L. Heer. Waarom zijn wij niet beschaamd in het feit dat wij niet meer kunnen beschaamd zijn?

Moge zijn voorbeeld stichtend werken voor velen die het te licht opnemen. Dikwijls worden velen gered door weinigen die moedig zijn en volhouden. Het moge hier ook zo zijn.

Gedenk, o Heer, hoe ik met een rechtzinnig en goed hart voor mijn volk heb geleefd en gedaan heb wat goed was in uw ogen, hoe ik bij mijn tocht door het woud der eenzaamheid gewroet heb, geleden en gebeden. Aanvaard dan, o Heer, dit kranke offer tot welzijn van mijn duurzame kinderen, familieleden en allen die mij om Uwentwille wileden.

Gedenkt mij steeds dankbaar in uw gebeden, zo blijven wij het best in kristelijke liefde verenigd.

Wil nu rustig de vier akten bidden.

De families SCHIETEGATTE, KINT, MEIRLAEN,
DE SPIEGELEER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel