

Ik geloof in het eeuwig leven.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Leontine-Melanie Schiettecatte

weduwe van Mijnheer

Leon Van De Velde

geboren te Elst de 20 januari 1912
en godvruchtig overleden te Oudenaarde
de 22 oktober 1956

Gesterkt door de h. sacramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen.

De al te vroegtijdige dood van deze goede vrouw en brave moeder, brengt droefheid in de harten van allen die haar kenden. Ze was een voorbeeld van zorg en werkzaamheid, ze was minzaam en gedienschtig in haar omgang, en waar ze kon reikte ze in kristelijke naastenliefde een helpende hand. De innige liefde die ze haar kind toedroeg deed haar geen offer ontzien en het was haar grootste troost in haar kind de vruchten van haar moederlijke liefde te zien bloeien. Teergeliefde dochter, voor U heb ik alles gegeven. Ik heb gegeven in blijdschap, met vertrouwen op de goede God en onze Hemelse Moeder, dat Zij U verder door het leven zullen geleiden. Blijf steeds getrouw aan Uw kristelijk geloof en houd de gedachtenis van vader en moeder in ere door een voorbeeldig kristelijk leven, want daar ligt de enige bron van geluk in dit dal van tranen.

Beminde vader, broeders, zusters en familieleden, we werden te vroeg van elkander gescheiden, maar de dood kan de liefde niet breken die onze harten verbindt. Want God leeft, die 't al geeft. Bidt samen voor de rust van mijn ziel, in de hoop op een vreugdevel wederzien in de hemel.

O. L. Vrouw van de Rozenkrans, bid voor ons.
300 d. afl.

†

Zeer getroffen door Uw blijken van diep kristelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank :

*De familiën SCHIETTECATTE,
VAN DE VELDE & DE CLERCQ.*

Dr. De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 43470.