

Heer, zij die de wegen der rechtvaardigheid bewandeld hebben, zullen in uw tabernakelen wonen  
(Uit het officie van Allerheiligen.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**HENRI MEULIJZER**

echtgenoot van Mevrouw

**EMMA LEEMAN**

gebore te St. Martens-Lierde,  
den 2 Augustus 1866 en er godvruchtig overleden,  
den 13 Februari 1947, voorzien van de  
laatste troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

In dezen betreurden overledene verliezen we alweer een van die ras-echte stoere, werkzame, rechtschapene overtuigde christenen, zooals er zoo veel te vinden waren bij onze voorouders. Een man met christelijken durf en moed, een man met één woord, een man uit één stuk, bij wien leugen en bedrog in afschuw waren, die geen omwegen kende, maar openhartig en rondborstig naar de waarheid streefde.

Bemind van God en van de menschen, blijve zijn gedachtenis in zegen. Eccl. 45.

Duurbare Echtgenoot, Kinderen en kleinkinderen, mijn glorie, mijn troost en mijn kroon, hebt allen dank om uw wedijver en liefde en zorgen. Blijft zoo moeder en elkander liefhebben want in de onderlinge liefde en behulpzaamheid om God, ligt zoo 'n geheime kracht in dagen van droefheid of tegenspoed, zoo 'n zoeten vrede, zoo 'n hemelsche zekerheid en waarborg voor ons toekomstig eeuwig samenzijn ten Hemel.

Vandendriessche-DeVleeschauwer, Nederbrakel.

Mevrouw Henri MEULIJZER geboren Emma LEEMAN,  
kinderen en kleinkinderen ;  
De Familien MEULIJZER, LEEMAN, VAN WIELENDAELE,  
LEROY.

Zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hen betoond bij het overlijden van hun dierbare afgestorvene.

Danken U van harte.