

"Kom nu, getrouwe dienares, treed binnen
in de vreugde van de Heer!" (Mt. 25-21)



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW**

EMMA SCHOCKAERT

echtgenote van Mijnheer
REMI TAILDEMAN

geboren te Michelbeke op 21 januari 1886 en er
zacht in de Heer ontslapen op 28 april 1966, ge-
sterkt door de H.H. Sacramenten der zieken.

Lid van de Bond van het H. Hart.

"Sterven is niet of een beker aan scherven
valt, 't is niet of een snoer knapt en de kralen
verloren gaan :

Het is van de kleine beek het uitmonden
in oneindige wateren. (H.R.H.)"

Deze verzen zijn weer opnieuw werkelijkheid
geworden in het zacht ontslapen van deze stille
vrouw.

Rustig en gelaten in haar laatste ziekte ; blij
en kalm ontvangend de laatste Sacramenten als
een van zelf sprekende zaak ; in vredige aan-
vaarding God afwachting. "Gods wil geschiede !
Zoals Hij het schikt is alles goed !

Waarlijk, het sterven van deze diep-christelijke
vrouw laat duidelijk zien dat voor een gelovig
mens de dood slechts een normale overgang is
van het aardse leven naar hemelse eeuwigheid ;
het eindelijk thuis komen na een lange reis ;
het blij vinden van de lang beminde God !

In het oog der mensen was haar lange leven
zeer eenvoudig, en toch : door hard werken en
vele zorgen, in stille liefde voor haar man en
familie en kenissen, ijverig in diep-gelovig gebed,
groeide zij meer en meer naar God toe, als een
kostbaar juweel in Zijn oog.

"Mijn lieve man, meer dan 50 jaar mochten
we samen vreugde en smart delen ; wij waren
helemaal één geworden in stille liefde en zorg
voor elkaar : dank U voor de vele vreugden die
gij mij geschonken hebt. Bij God zullen wij wel-
dra weer één zijn in niet meer te verbreken
liefde.

Mijn beste familie, mijn steeds gediens-
tuge geburen, uw hulp en zorg en toewijding, vooral in
mijn laatste ziekte, was mij steeds een troost.
God danke U erom.

Gij allen die mij gekend hebt bidt voor mij !
H. Hart van Jezus, in U stel ik mijn betrouwen !
H. Lieve Moeder van God bid voor mij !
H. Sebastiaan bid voor mij !



De families SCHOCKAERT en TAILDEMAN,

betuigen U hun oprechte dank voor de
blijken van deelneming en gebed.

Uitg. M. Thomas, Michelbeke