

Naar het Paradijs geleiden u de Engelen. (Lit.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

FRANS SCHOCKAERT

geboren te Michelbeke de 7 december 1874 en er godvruchtig overleden de 29 augustus 1959, voorzien van de H.H. Sacramenten der zieken en de pauselijke zegen.

Lid van de Bond v/h H. Hart

Fransoo zal niet meer rusten in de oude zetel bij de vlaamse schouw in de sterk omsloten boerenwoning met de antieke vloertegels, maar hij zal rusten bij de troon van God dien hij liefhad en diende.

Hij kende van in zijn jeugd die schone en onweerstaanbare drang naar het boerenwerk geadeld door een hoger inzicht en een voortdurend biddende ziel. Diegenen bij wien hij arbeidde zullen dat in grote dankbaarheid blijven gedenken.

Hij was een zeer eenvoudig man met een open karakter, die nog de fierheid bezat al zijn krachten te kunnen inzetten om de aarde te beploegen en te bezaaïen, en die de schone vreugde kon smaken om de welderige oogst.

Hij was rechtschapen en ernstig, maar toch ontvankelijk voor ware humor.

Hij was gedienschtig en mocht als beloning op dienstbaarheid van anderen rekenen.

Bemindde familie, ik werd door u oprecht bemind en ik mag zeggen dat ik u op mijn beurt oprecht in mijn hart droeg. Gij hebt mij het leven aangenaam gemaakt door uw lieve attenties ook in mijn oude dag en in mijn droeve ziekte. God zal u er om lonen!

Denkt aan mij en bidt voor mij! Eens zijn wij weer te zamen rond de eeuwige haard in de schone Hemel!

Mijn Jezus, barmhartigheid!

(300 d. afl.)

Dr. Joris-Brewaeys, Stationstr. Zottegem



De familiës SCHOCKAERT - PIEYNS
VAN WYMEERSCH - DE LANGHE

danken U van harte om de blijken
van deelneming en gebeden.