

Al komt hij dan ook midden in de nacht,  
gelukkig de dienaar  
die de Heer wakend zal vinden.

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN DE HEER

**Hubert, Maurice SCHOCKAERT**  
zoon van wijlen **Cyriel SCHOCKAERT** en  
**Marie DE RIDDER,**

geboren te Michelbeke op 5 februari 1923  
en er plots overleden op 18 juli 1987,  
gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

« Wakend » in de evangelische betekenis van het woord, dat is de dierbare overledene altijd geweest. God en godsdienst waren centraal in zijn leven en wel met een vanzelfsprekendheid die naar het woord van de Heer alleen aan de eenvoudigen van hart gegeven is. Omdat hij tot het getal van deze laatsten behoorde, behoefde hij ook geen theorie om te weten dat God in zijn mensen wil gediend zijn. Zo was hij dag in dag uit onbaatzuchtig in de weer voor iedereen die beroep op hem deed, steeds met de glimlach der goedmoedigheid.

Zijn verwanten en vele vrienden zullen hem missen en in de parochiegemeenschap zal zijn heengaan een leemte achterlaten, vooral in de zondagsmis waar hij altijd trouw

op post is geweest. Laat ons verdriet ons echter niet beletten om God te danken voor al het goede dat ons door deze man ten dele viel. Wij houden zijn gedachtenis in ere door hem te gedenken in onze gebeden en door wat schoon was in zijn leven.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U !

Namis op zondag 2 augustus te 9 u.30.

De families SCHOCKAERT, DE VLEESCHAU-  
WER, DE RIDDER, SCHAMP,  
danken U oprecht voor uw medeleven.

Rouwleiding Raoul, Brakel  
Druk. Devleeschouwer, Brakei