

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer !



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Irma SCHOCKAERT

weduwe van de Heer Albert LIEDTS,

geboren te Michelbeke op 17 juni 1899 en
godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Brakel op 28 oktober 1977,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Stil en bescheiden is haar leven voorbijge-
gaan, maar in Gods ogen was ze groot om haar
eenvoud en trouw, om de ongereptheid van haar
levenswandel. Nooit heeft ze andere titels ge-
kend dan echtgenote en moeder zijn.

Voor de ware kristen is de dood nooit ver-
schrikkelijk. Hij stelt enkel een einde aan de
ellenden van dit leven en leidt meteen de kris-
ten naar zijn definitieve bestemming, de ver-
blijfplaats van de gelukzaligen; de sterfdag op
aarde is dus de geboortedag voor de hemel.

Moeder, uw heengaan, ofschoon niet zo onver-
wachts, heeft diep in ons iets gebroken. Als
een kostbaar erfstuk dragen wij in ons de her-
innering aan uw lichtend voorbeeld, aan uw on-
verpoosde toewijding en dienende liefde waar-
mee ge zonder aan u zelf te denken of te kla-
gen het beste van uzelf gegeven hebt. God oor-

dee!de dat uw taak hier op aarde volbracht was
en dat uw gelouterde ziel rijp was voor de
hemel. Thans zult ge van hierboven over de
uwen blijven waken. Wij uw kinderen, kleinkin-
deren en familieleden danken u om alles wat
ge voor ons gedaan hebt en we bidden opdat
de Heer ons allen weer eens verenige in de
hemel.

Heer, geef dat de engelen haar begeleiden
naar het paradijs, dat de heiligen haar ontvan-
gen in de stad van God, het eeuwig Jerusalem.
Dat zij eens als de arme Lazarus de weelde
mag ondervinden in God te rusten.

Jezus, barmhartigheid.

Willy en Adriëne LIEDTS-FAINGNAERT,
Beny en Mariette LIEDTS-DE BOSSCHER,
Oscar en Alice LIEDTS-DE CUBBER,

haar kinderen.

Martine LIEDTS,
Christine LIEDTS,
Johan LIEDTS,

haar kleinkinderen.

De families SCHOCKAERT, LIEDTS,
DE VLEESCHAUWER, SIMOENS,

**danken U voor de bliken van deelneming
in hun rouw.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel