

"Als de graankorrel in d'aarde valt en sterft
brengt hij veel vrucht voort". (Jo. 12,24)

†

Wij danken voor het leven en voor
de eeuwige vreugde van

EERWAARDE HEER PASTOOR

JOZEF SCHOCKAERT

geboren te Erondegem op 25 oktober 1921 en
zacht in de Heer ontslapen te Aalst
op 14 juni 1988.

Hij werd priester gewijd te Gent op 31 mei 1947.

*Monseigneur benoemde hem tot onderpastoor
te Moerzeke St.-Martinus van 1947 tot 1952
te Kruishoutem St.-Eligius van 1952 tot 1956
te Aalst St.-Martinus van 1956 tot 1971
tot pastoor*

*te Lierde St.-Martinus van 1971 tot 1987 alwaar
hij op 30 juni eervol ontslagen werd.*

De vele oud-parochianen van Sint-Martens-Lierde,
de vele vrienden, collega's en bekenden van Pas-
toor Schockaert zullen in stille weemoed treuren
om het vroegtijdig heengaan van deze goede her-
der, die een priester was naar het hart van God
en de mensen.

In hem bloeide de harmonie tussen rustige beza-
digdheid en dynamisch priesterlijke bewegetheid.
Altijd was zijn woord door diepe wijsheid gedra-
gen, rustig overwogen en met warme stem ge-
sproken; alleen als het over de eigentijdse ge-
ruisloze verglijding van de geestelijke waarden
ging, dan was de herderlijke bekommernis tot in
de trilling van zijn stem toe hoorbaar en voelbaar.

Lang nog zullen de parochianen van Sint-Martens-
Lierde spreken over zijn ijver voor Gods huis;
onder zijn impuls en bezieling is de enig mooie
karthuizerkerk opnieuw tot een parel van de
Vlaamse Ardennen gerestaureerd: het werd zijn
levenswerk!

Hij was in de conferentie der dekenij de joviale,
zeer gewaardeerde collega: hoe hartelijk kon hij
genieten van de priesterlijke samenkomsten.

Maar voor alles was de liefde voor zijn paro-
chianen groot; van hen moeten heengaan - door
ziekte gedwongen - was zijn zwaarste beproeving.

Zijn slepende ziekte liet hem toe te groeien in
overgave en diep geloof in de zin en de kracht
van het lijden, tot onverwoordbare stichting van
allen die hem verzorgd en benaderd hebben.

Het maakte hem zo diep attentievool dankbaar
voor zijn omgeving, zijn familie en voor zijn trou-
we huishoudster vooral.

"God zal mijn kracht zijn", deze woorden, een
paar dagen slechts vóór zijn heengaan neerge-
schreven, herinneren aan de kreet van overgave
van de Heer op het kruis: "Vader in Uw han-
den beveel ik mijn geest". Toen, te midden van
Zijn kruisweg en Zijn kruislijden werd het voor
de leerlingen duidelijk: "Deze is waarlijk de
Zoon van God".

Dierbare familie, dank voor alles; God zegene u.
Blijf mij gedenken in uw gebeden.

Goede getrouwe huishoudster, ik dank u voor
uw toegewijde zorgen.

Beste vrienden, confraters in het priesterschap,
blijf mij gedenken aan het altaar opdat de Heer
mij barmhartig moge zijn.

H. Jozef, mijn patroon en patroon van de goede
dood, wees mijn gids tot bij de Heer!

H. Maria, koningin der priesters, bid met ons
om nieuwe priesters met een hart als dit van
Pastoor Schockaert.

De families SCHOCKAERT en BAEYENS,
Zijn huishoudster Helena VAN DE MAELE,
Danken U.

Druk. De Brauwer - Oordegem